



RUGBYCLUB ETTEN-LEUR



SCRUMPIE december 2012



Scrumpie, 41^{te} jaargang, nummer 3



Colofon

WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL

Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur,
opgericht 14 juni 1971

Bestuur Rugbyclub Etten-Leur

Voorzitter	Joop Jansen	06 – 53 31 60 15
Secretaris	Joost Gielen	06 – 14 39 14 16
Penningmeester & ledenadministratie	René Pijnenburg	06 – 22 80 33 54
Jeugdcoördinator	Esther Huijsman	06 – 24 92 17 27
Algemeen lid	Frans van der Laan	06 – 54 90 32 30
Barzaken	Piet van Oers	06 – 51 55 33 87

Ereleden Rugbyclub Etten-Leur

Peter van Maanen († 2000)
Joop Jansen
Aad van Buitenen
Ton van de Sande
René Pijnenburg

Lid van verdienste

Rik Roovers

Redactieadres

René Pijnenburg
E-mail: R.Pijnenburg@xs4all.nl
Tel: 06 – 22 80 33 54





Om te beginnen.....

Voor u ligt het enige echte Kerstscrumpie. Het Scrumpie, het clubblad van en voor REL-leden, sponsors en alle anderen, die REL een warm hart toedragen.

In deze uitgave vinden jullie o.a. nieuws van de jeugdcommissie, een bijdrage van Frank Maas, de introductie van onze twee Australische spelers en uiteraard nieuws over onze nieuwe accommodatie. En het Kerstscrumpie zou het Kerstscrumpie niet zijn als er geen verhaal over 't Opstootje in zou staan! Verder een verslag van een aantal REL-spelers die naar Schotland zijn geweest en nieuws van de TourCie. Ook kunnen jullie kennismaken met onze nieuwe shirtsponsors. Intussen staat het Kerstscrumpie ook op onze website. Alle foto's zijn dan full colour te bewonderen. Ik wens jullie veel leesplezier

René Pijnenburg

Van de voorzitter.....



Na een bewogen jaar, waarin we gedwongen waren uit de Ereklasse te stappen. Is de club door een diep dal gegaan. Het jaar waarin we met heel veel moeite nog een tweede team konden samenstellen. Het jaar ook waarin het bestuur besloot het bijltje erbij neer te gooien. Dit alles ligt nu al achter ons.

Een groepje "oude" REL mannen kwam bij elkaar en zij hebben samen weer een weg gevonden om het REL-gevoel terug te krijgen bij al onze leden.

Ondergetekende kreeg de leiding in een klein bestuur van 4 personen, maar nu kunnen we zeggen, dat er weer een bestuur is voor alle doelgroepen, inclusief de jeugd en de bar

binnen onze club. We zijn met veel enthousiasme gestart en langzaam proberen we stap voor stap weer de club weer verder uit te bouwen. Ik ben ongelooflijk trots, dat we weer met twee teams in de competitie spelen en dat het steeds beter gaat binnen de club door de inzet van vele REL leden.

Dat is erg belangrijk. We groeien in het aantal jeugdleden, de laatste weken 10 nieuwe jeugdleden en er komt een jeugdtrainer/coördinator t.w. Ed Oskam, bij de oudere leden geen onbekende.

Daarnaast hebben we nieuwe shirts voor de senioren en ook nog eens ca. 50 nieuwe jeugdschirts voor de TBM.



Dit is mogelijk gemaakt door nieuwe sponsors. Later geven we daar nog aandacht aan.

Komend jaar staat in het teken van de verhuizing naar onze nieuwe accommodatie hetgeen erg belangrijk is voor de toekomst. Ook zullen we afscheid moeten nemen van onze knusse en gezellige accommodatie aan de Lange Brugstraat op De Leur. (voor mij persoonlijk met pijn in het hart). Zeker omdat we hier fantastische jaren hebben gekend en ieder neemt zijn herinneringen aan deze plek met zich mee.

Onze toekomst als club ziet er dus veelbelovend uit, maar dat is alleen mogelijk met jullie aller ondersteuning en inzet en dat hebben we als club hard nodig.

Ik heb een groot vertrouwen in de toekomst van "ons" REL en ga ervan uit dat jullie dit vertrouwen met z'n allen hebben.

Ik wens jullie hele fijne feestdagen en een goede gezondheid voor 2013. We maken er in 2013 een geweldig jaar en rugbyjaar van.

Joop Jansen



SOL-ART

ZONWERING - ROLLUIKEN - ZONNESCHERMEN

Sol-Art – Markt 82b – 4875 CG – Etten-Leur
Tel 076-5022830 – fax 076 – 5038652
e-mail info@sol-art.nl - website www.sol-art.nl



Van de Traco.....

Niet alleen op woensdag wordt door Zaagmans de week doormidden gezaagd, ook het rugby seizoen wordt doormidden gezaagd, meestal door de feestperiode rondom de feestdagen.

Ook dit seizoen is het niet veel anders, alhoewel we op het moment van schrijven reeds de eerste wedstrijd van de 2^e ronde achter de rug hebben, namelijk Obelix uit.

De balans van dit seizoen na 10 wedstrijden tot zover is:

- 4x gewonnen
- 2x gelijk
- 4x verloren

Van de verloren wedstrijden was er een wedstrijd, thuis tegen Erasmus, waarin we niks in te brengen hadden, de andere 3 kwamen we op sommige punten iets te kort waarbij Oysters uit een off-day was.

Bij de 2 gelijke spelen moet ik zeggen dat we bij Rosendaal uit meer hadden verdiend [ref had grote invloed op de wedstrijd] en bij Tilburg uit goed wegkwamen met de 2 punten.

Van de overwinningen hebben we vooral de laatste wedstrijd uit tegen Obelix uit Nijmegen de beste teamprestatie afgeleverd van alle wedstrijden tot nu toe. Ondanks een groot aantal afwezigen hebben de 15 spelers die mee hebben gespeeld een super team-effort geleverd door met man en macht te strijden voor de overwinning, en dit met maar een "halve reserve"

Ik wil daarom nogmaals degenen die deze wedstrijd hebben gespeeld een compliment maken voor de getoonde inzet en strijd.

Jullie hebben laten zien dat niet altijd de kwaliteit de doorslag geeft maar dat vooral de mindset, de mentaliteit en de bereidheid van elke speler om zich helemaal leeg te knokken voor het team wedstrijden kan winnen.

Natuurlijk worden er nog best veel fouten gemaakt en loopt alles nog lang niet zoals iedereen zou willen, maar als je eerlijk kijkt naar waar we vorig jaar stonden rond deze tijd kunnen we toch wel redelijk tevreden zijn.

Ik hoop dat iedereen zich ook de laatste 2 wedstrijden van 2012[Erasmus uit en Rosendaal thuis] noch volledig inzet zodat we een mooie feestperiode in kunnen gaan en met een tevreden gevoel kunnen terug kijken op de wedstrijden tot dusver.



Na een periode van feesten kunnen we na het traditionele kerstdiner en de jaarlijkse wedstrijd oud tegen jong hopelijk met een goed gevoel [en nieuwe shirts] beginnen aan de overgebleven wedstrijden in 2013 om te zorgen dat de “balans” ook na 18 wedstrijden op “positief” staat.

Dat was namelijk de doelstelling van dit seizoen: heropbouw en daarbij meer wedstrijden winnen dan verliezen.

Ik wens iedereen alvast prettige feestdagen en een voorspoedig en sportief 2013.

Frank Maas

Oud vs Jong REL op zondag 6 januari a.s.....

Op zondag 6 januari wordt wederom de traditionele wedstrijd Oud tegen Jong REL gespeeld. De K.O. is om 14.30uur. Verzamelen om 13.00uur. Uiteraard zal de Leurse Leut niet ontbreken. Dit jaar is de captain van Oud René Sakko en Joost van Oers zal Jong gaan aanvoeren. De spelers van Oud zijn 35 jaar of ouder en in Jong spelen de mannen die 34 jaar of jonger zijn. Uitgangspunt is natuurlijk dat iedereen die kan en wil spelen zich zondag 6 januari bij zijn captain meldt. De derde helft is een belangrijk onderdeel van dit evenement.

Dit mag je niet missen

Contributiemeter.....

Wie de schoen past trekt hem aan!!!



REL 2.....

Even een woordje van de team manager van 2.

Dit seizoen weer fris aan de gang gegaan met 2 teams in de competitie terwijl er vele dachten dat we maar spelers zouden hebben voor één team.

We zijn nu halverwege de competitie en zijn maar bij een uitwedstrijd incompleet geweest.

De samenstelling van 2 is een mooie mix van jong en oud, nieuweling en ervaren rot. De routiniers zorgen voor een goed aansturing in het veld waardoor de anderen veel leren.

De instelling en motivatie om te spelen is goed en je ziet het spel niveau iedere keer omhoog gaan.

Het is een gezellige ploeg bij elkaar waar ik ze alleen nog het zingen van de rugby liederen moet bij brengen en de bij behorende spelletjes.

Een ding moet mij nog van het hart als coach en dat is het stukje communicatie.

Jongens, laat wat eerder weten of dat je wel of niet beschikbaar bent om te spelen. Voor mij is het soms op het laatste moment nog een hoop geregeld en gedoe om inderdaad te zorgen dat we compleet zijn. Tevens komt het de voorbereiding voor de wedstrijd niet ten goede.

We hebben een mooie ploeg bij elkaar waar we met elkaar nog veel spelplezier mee zullen hebben.

Teammanager REL 2

Piet van Oers



Nieuwbouw clubhuis en kleedkamers.....

De bouw vordert gestaag. Helaas hebben we te maken met vorst en heeft het de afgelopen ook gesneeuwd. Daardoor is de planning bijgesteld en de verwachting is nu dat het clubhuis en de kleedkamers half mei worden opgeleverd. Nu de bouw echt op gang is gekomen betekent dat voor de bouwcommissie veel werk. De aannemer wil bijvoorbeeld exact weten waar wij wandcontactdozen willen hebben, hoeveel vermogen er straks in de keuken nodig is, maar ook waar we loze leidingen willen hebben voor TV, telefoon en de beveiligingsinstallatie. Er is de afgelopen weken veel overleg geweest met verschillende installateurs, brouwerijen en beveiligingsinstallateurs. Elke 14 dagen is er een bouwoverleg met de aannemer en de gemeente. Gelukkig hebben we in de bouwcommissie enkele mensen zitten die ook overdag af en toe een gaatje kunnen vinden om zich over de voorbereidingen inzake de nieuwbouw te buigen, zodat niet alles in de avonduren hoeft plaats te vinden.

In samenspraak met de barcommissie is de indeling van keuken in grote lijnen getekend. Ook is de indeling van de voorraadruimte en EHBO-ruimte gemaakt. Dit was belangrijk om de plaatsen van de wandcontactdozen, schakelaars en bv bedieningspanelen exact te bepalen.

De aannemer heeft nog ruim een week nodig om alle binnenmuren te plaatsen. Daarna worden alle leidingen uitgefreesd, zodat ze straks onzichtbaar zijn.

Daarna worden de kanaalplaten op de kleedkamers gelegd.

Op de beide velden zijn sinds de vorige uitgave van het Scrupie de palen geplaatst, zodat het nu echte rugbyvelden zijn.

Bijna om de dag plaatsen we recente foto's van de bouw op de REL site. Ook is er op de website een 3D impressie geplaatst, zodat je alvast door het nieuwe clubhuis en kleedkamers kunt lopen. Deze 3D presentatie geeft een goede indruk van de nieuwe accommodatie.









Nieuw bloed.....

My name is Robbie McCawley, I grew up in a small city in south-east Queensland called Maryborough. It is a town of about 26,000 people and growing up in a small place allowed me to try my hand at a variety of different sports. I grew up with two younger brothers and a younger sister, so you can imagine what it was like for my Mother running around with four children all heavily involved in sport. My Father played in the GPS Private School Rugby in Brisbane growing up (some of his team mates went on to become Wallabies) and although his rugby career was cut short by a knee injury at the age of 18, he instilled his love of the game into his sons.



Rugby started for me in the back yard of my parents home with my brothers and all the other boys from around the neighbourhood. Without a junior Rugby Union program in my area, I played Rugby League from the age of 11, and started playing Union for my High School, St Mary's College when I started Year 8. I continued playing Rugby through High School and kept this going when I moved to Brisbane to attend University. I firstly played for my College, then for Souths Rugby Club, and finally East Longhorns Rugby Club. I've played in a variety of positions in Rugby (mostly in the backline), but the last few years I have settled into the flyhalf position.

For me and my friends Rugby is a way of life, all of our spare time is spent talking, watching and practicing the game. I hope that passion comes through in my efforts for REL.





HAARSTUDIO

Korte Brugstraat 14 - 4871 XS Etten-Leur

Tel. (076) 501 65 09

www.rugbyclubettenleur.nl.....

Op de website van onze club tref je alle informatie betreffende onze club. Of het nu gaat om stukken in de media, foto's betreffende onze club, informatie over de vele commissies binnen REL, de agenda, de wekelijkse convocatie; je vindt het allemaal op onze website. Ook dit Scrumpie staat op onze website vermeld en daarbij zijn alle foto's en logo's in kleur. Uiteraard houden we jullie ook via onze website op de hoogte van de stand van zaken betreffende onze nieuwe locatie. Kijk dus snel op www.rugbyclubettenleur.nl

Van de jeugdcommissie.....

Hoi allemaal,

Hier weer een update van de jeugdcommissie. Deze periode is er weer een hoop gebeurd op de vereniging. We kunnen terug kijken op een geslaagde Opendag/Vriendjesdag wat heeft geresulteerd in 7 nieuwe jeugdleden. Dit is een aantal waar we erg trots op zijn!

We zullen 3 maart 2013 opnieuw een vriendjesdag organiseren en hopen zeker weer op een goede opkomst wat weer zal gaan resulteren in nieuwe jeugdleden.



Ondertussen is er voor de Turven, Benjamins en Mini's een nieuwe shirtsponsor. De firma

Van Leeuwen Test Systems is de nieuwe sponsor voor de shirts voor deze categorieën, waar we echt SUPER enthousiast over zijn. De shirts zijn besteld en zullen in de loop van volgend jaar binnen komen.

Verder zijn onze Cubs kampioen geworden in hun klasse en nu spelen ze in een klasse hoger en hebben de eerste wedstrijd alweer gewonnen. Wie weet worden ze dit jaar nog een keertje kampioen.

Maar voor het eerste kampioenschap wat zij hebben behaald zullen ze op 6 januari 2013 bij ons op de club worden gehuldigd, want dit moet worden beloond.

Donderdag 27 november heeft Sinterklaas onze club bezocht en heeft onze kinderen een leuke avond bezorgd. Op de site van rugbyclubettenleur.nl staan een aantal leuke foto's van deze gezellige avond.

Dan gaan we nu alweer naar 2013 kijken en ons alweer langzaam voorbereiden op het paastoernooi. Hierover zullen jullie uiteraard nog nader worden geïnformeerd.

Rest mij nog, namens de gehele jeugdcommissie, jullie fijne feestdagen en een goed uiteinde toe te wensen. Wees voorzichtig met vuurwerk zodat we volgend jaar weer met volle overgave het seizoen gaan uitspelen.

Esther Huijsman
Jeugdcoördinator



Nieuw bloed.....

My name is Peter Richardson, and I come from a small town in Queensland called Hervey Bay. It is about 4 hours' drive north of Brisbane, and has a population of about 45000. During my youth I had the chance to try my hand at a few different sports, such as soccer (football), cricket, mountain biking and some athletic events. The main sport I played as a youngster was soccer, although as I got older I started becoming too physical for the sport. It was at this point that my father and I decided it was time for me to play a proper contact sport: rugby union. I joined the rugby program



at my school Fraser Coast Anglican College in my teenage years and instantly fell in love with the sport. I formed a group of mates from around the street and we used to play tackle footy in our front yards most afternoons. Being a small area of Queensland the level of competition was quite low, but we had a good group of mates and we played and trained hard. I was lucky enough to get the opportunity to be selected in some representative squads and was eventually picked in the Queensland Combined Secondary Schools team at the under 18 age group. This gave my first exposure to a more competitive brand of rugby.

Once I had completed school, I moved to Brisbane to continue studying at university. I first started playing at Sunnybank rugby union club through colts and seniors. For the past two seasons I have been playing at the Easts Longhorns rugby club, in the same team as Robbie, and throughout the course of my time here I have had exposure to all the positions of the front row. I love the physical battles of the scrum and ruck, and love taking the ball up.

Earlier this year I had the chance to play for a Queensland suburban team coached by Paul Davey, who hinted at the possibility of playing rugby in Holland. Later he contacted our club asking for players, and I jumped at the chance. I am extremely pleased to have an opportunity to play rugby in Europe, and have been amazed at how well Rugby Club Etten-Leur has looked after us this far. I can't wait to get out on the field with the team and hopefully help REL to a finals birth.



**Trappenfabriek
Vermeulen**

Trappenfabriek Vermeulen BV

Lokkerdreef 14
4879 ND Etten-Leur

Tel.: (076) 508 80 00
Fax: (076) 503 33 43

Internet: www.vermeulen-trappen.nl

Groots in trappen

Showroom met 35 trapopstellingen,
geopend maandag tot en met zaterdag



Houten en stalen trappen voor particulier en bedrijf

BAGIJN TOOLS



BREDA



Bagijn Tools – Minervum 7219 – 4817 ZJ – Breda

Tel 076-5143399 – fax 076 5209953

e-mail bagijntools@planet.nl



verwijmeren groen bv

- **Particuliere tuinen**
- **Cultuurtechnische werken**
- **Groenvoorzieningen**
- **Boomverzorging**
- **Natuurbouw**



**Lage Vaartkant 7B
4872 NC Etten-Leur**

**Tel.: 076-5412347
Fax: 076-5420767
info@verwijmerengroen.nl
www.verwijmerengroen.nl**





AUTOBEDRIJF KNOBEL B.V.

Voorstevan 21

4871 DX Etten-leur

Telefoon 076-5012228

www.autobedrijfknobel.nl

APK-keuringen

Totaal onderhoud

Div. occasions

Auto verkoop alle merken

Wij hebben hart voor uw auto



Persoonlijke fitnessprogramma's, professionele begeleiding, groepslessen, Fit en Slank in 35 minuten met de Milon cirkel, (lokaal) afslanken, ontspanningsmogelijkheden, buitenactiviteiten & een eigen praktijk voor fysiotherapie

Medisport Etten-Leur BV

Voorstevan 32 – 4871 DX – Etten-Leur

Tel. 076 50 10 001 – Website: www.medisports.nl

E-mail: info@medisports.nl



Een opstootje binnen 't Opstootje.....

Voorzitter Pietersen kwam met beoliede handen onder zijn aftandse Jeep vandaan. Kennelijk was er iets fout gegaan bij het aanbrengen van de winterbanden, want sinds dat moment piepte en kraakte de wielen van jewelste. Pietersen had de bouten nog maar een stevig aangedraaid en sloeg de sneeuw van zijn oude winterjack toen hij naar binnenliep. Het was 11 graden onder nul en na dagen van sneeuwstormen was het geen pretje om buiten te zijn. Pietersen warmde zijn handen op aan de open haard en nam een slok van de door zijn vrouw Selma ingeschonken kop thee. Op dat moment trilde zijn smart Phone in zijn binnenzak. Het was Zeerenburg, de onvolprezen penningmeester van Sportclub 't Opstootje. Hij was op weg om de kerstpresentjes uit te delen aan de vrijwilligers en sponsors van de vereniging en was blijven plakken in de gezellige kroeg van hoofdsponsor Hoop. Het was er een komen en gaan van leden van 't Opstootje, die allemaal een kerstborrel kwamen nuttigen in het etablissement. De drie buitenlandse spelers zaten elkaar apathisch aan te kijken aan de bar. Na een drukke werkweek waren ze wel toe aan een biertje en die hadden ze er al aardig wat achter hun kiezen. Voor Zeerenburg waren ze in ieder geval niet meer aanspreekbaar. Hetzelfde gold voor de jeugdige Johnny van Stamelen, die met een kerstbal in zijn oren zat. Markie Heeriën maakte het nog bonter. Net als Johnny had hij dit jaar zijn debuut gemaakt in het eerste team en nadat hij net zijn 18^e verjaardag had gevierd, zat hij de kerstvakantie zo dronken als een tor in te luiden. De piek van de kerstboom stond op zijn neus en om zijn schouders hingen de slingers.

Zeerenburg sprak met Mark Hoop, die naast hoofdsponsor ook de aanvoerder was van het vlaggenschip van Sportclub 't opstootje en schrok van zijn woorden: "De jongens willen massaal overstappen naar een andere club. Ze hebben het totaal niet meer naar hun zin bij 't Opstootje. De druppel die de emmer deed overlopen was de competitiewedstrijd die ze weken voor Sinterklaas nog moesten spelen. Veel van de mannen hebben kleine kinderen en zaten gedichten te schrijven en moesten surprises maken. Er waren er zelfs die met hun vrouwen inkopen moesten gaan doen in de stad. Ik heb even geteld en heb voor na de winterstop nog maar 7 spelers over. En dat voor twee teams". Dat was dus slechts de druppel, want Hoop wist ook te vertellen dat het merendeel van de spelers hun buik vol hadden van de zware trainingsarbeid die ze moesten verrichten. Ze wilden best sporten en ook graag een wedstrijdje spelen, maar wel op hun voorwaarden. De macht aan de leden en niet aan het bestuur! Op Twitter en Facebook waren er kennelijk al hele discussies aan gewijd.

Zeerenburg wist niet hoe hij moest reageren op de woorden van Hoop. Samen met zijn bestuursleden deed hij zijn stinkende best om de club weer uit het slop te krijgen. Ze moesten van ver komen, want 't Opstootje was op sterven na dood. De ziel leek uit de club en zo vlak voor de zomer leek niemand nog bereid zijn schouders onder de ooit zo



florerende vereniging te zetten. Totdat oud-voorzitter Pietersen de draad weer oppakte. De voormalig bestuurder kon het niet meer aanzien en toonde zich bereid om een poging te wagen om de boel weer aan de gang te krijgen. Hij verzamelde een aantal oudgedienden om zich heen en was vol overgave aan de slag gegaan.

De zomermaanden werden gebruikt om het nieuwe bestuur te formeren en om alle plannen goed uit te werken. Er zou meer aandacht voor de leden komen waarbij de jeugd de prioriteit moest krijgen. Het moest weer leuk worden op de club en de sport moest weer centraal komen te staan. Eeuwig bestuurder Zeerenburg zag veel in die plannen en had zonder twijfelen zijn medewerking toegezegd. Het nieuwe bestuur ging vol overgave aan de slag. De club leek gered.

De mededeling van Hoop zou zeer koud op het dak vallen van voorzitter Pietersen en Zeerenburg wist het niet goed te verwoorden. Hij belde hem vanuit het bierhok bij Hoop. Pietersen hoorde de mededeling gelaten aan. Hij had de natuurlijke houding niet te primair te reageren als hij met iets werd overvallen, maar kon een lichte vloek toch niet onderdrukken. “Ik ga er even over nadenken, Zeerenburg. Je overvalt me met deze opmerking. Ik heb totaal niet zien aankomen dat spelers het niet naar hun zin zouden hebben”. Pietersen nam een slok van zijn kop thee en vloekte nu aantoonbaar hard. Zijn vrouw Selma keek verschrikt op en dacht dat het kwam doordat haar man zijn mond aan de gloeiend hete thee brandde. Toen ze zag dat dat niet het geval was ging ze rustig door met het breien van een nieuwe trui voor haar man. Pietersen zat inmiddels te piekeren. Hoe kon hij dit varkentje wassen? Hij besloot er een nachtje overheen te laten gaan. Morgen zou hij actie ondernemen.



Terwijl Pietersen zat te piekeren, maakte Jagers zich op dat moment op voor de kerstdagen. De kerstboom was inmiddels opgetuigd en vanwege de kou hoefde hij geen 100 kilometer te rijden om naar de wedstrijd van zijn zoon te gaan kijken. Alle wedstrijden waren afgelast. Hij was benieuwd hoe hij er dit keer in het kerstverhaal van zijn geliefde Sportclub vanaf zou komen. Vorig jaar was hij flink te grazen genomen en dat was hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hoewel hij het nooit publiekelijk zou toegeven, was juist dat Kerstverhaal de aanleiding om zich op de achtergrond bezig te gaan houden met de herstructurering van zijn cluppie. Hij kon toch niet zo zijn dat de club, waarvan hij bijna 40 jaar lid was, naar de knoppen zou gaan. Hij ondernam actie en zag in Pietersen de persoon die de boel weer op de rit zou krijgen. Samen met Zeerenburg en zijn goede vriend Fiele zou er een dagelijks bestuur komen dat de klus moest gaan klaren. Zo gezegd zo gedaan en achter de schermen was het dus in feite



Jagers die de boel weer op de rit kreeg. Dat hij zelf geen zitting nam in het bestuur werd hem vergeven, die jongen had al zoveel gedaan voor 't Opstootje. Juist op dat moment klonk de voordeurbel bij de gezellige doorzonwoning van Jagers. Toen hij de deur opende stond Zeerenburg voor de deur met in zijn hand een flesje wijn. "Ik kom je even bedanken voor je inzet van het afgelopen jaar. Het bestuur is je zeer erkentelijk en hoopt dat je tijdens de kerstdagen een moment vindt om van dit heerlijk flesje te genieten". Jagers liet de verkleumde Zeerenburg binnen en vroeg hem of hij zin had in een borrel, "kunnen we gelijk even bijpraten over de club". Vanaf dat moment hield Zeerenburg niet meer op met praten. Alle energie die ook hij de laatste maanden in Sportclub 't Opstootje had gestoken was voor niets geweest, de spelers kregen het voor het zeggen en nu zij de club massaal de rug toekeerden, was het eind in zicht. Jagers hoorde de klaagzang aan en hoewel het hem aan zijn hart ging, kon hij er niet veel mee. Een blik spelers opentrekken zou niet zo makkelijk zijn. Hij voelde mee met de emotie van Zeerenburg en schonk hem nog een jonge jenever in. Acht borrels en 4 sigaren verder besloot Zeerenburg te vertrekken. Jagers bestelde maar een taxi, want als Zeerenburg nu nog achter het stuur zou gaan zitten dan zouden er ongelukken van komen. Zijn auto stond voor de deur bij Jagers veilig geparkeerd en kon wel wat later opgehaald worden. "Ik zie je overmorgen wel tijdens het kerstdiner" riep Jagers hem nog na, toen hij straalbezopen achter in de Mercedes plaatsnam.

Pietersen had slecht geslapen. Er diende zich een doemscenario aan en hij zag zich al zitten bij de wethouder: "Ja, we zijn echt heel blij met het prachtige sportcomplex dat in aanbouw is en dat we van de Gemeente krijgen. Vooral die twee velden liggen er prachtig bij. Kijk dat we geen leden hebben zal u ook een rotzorg zijn". Hoe zou een dergelijk bericht aankomen? Pietersen zag de krantenkoppen al voor zich. Hij zag het somber in en riep voor die avond het bestuur bijeen.

Alle bestuursleden waren inmiddels op de hoogte en keken sip voor zich uit toen de voorzitter de vergadering opende ten huize van Hansje Weg. Het ergste was dat niemand deze revolve van de spelers had zien aankomen en er ook geen enkel signaal over had ontvangen. Daar lag misschien wel de kern van het probleem. De bestuursleden stonden wellicht te ver af van hun leden, waren niet actief op social media en verschenen pas na de trainingen op de club. Hierdoor misten ze aantoonbaar het contact met de basis, met de leden. "Niemand van ons ruikt nog de geur uit de kleedkamer" riep Fiele. Dat gezegd hebbende realiseerde hij zich ook wel dat het probleem hiermee niet zou worden opgelost. "Is er eigenlijk al wel een probleem?" zo vroeg het kersverse bestuurslid Emmy Huisvrouw zich af. "We hebben nog geen opzeggingen binnen en de club staat er naar mijn mening aardig voor. Volgens mij is het een storm in een glas water" zei ze op nuchtere toon. De overige bestuursleden wisten niet goed hoe hier op te reageren en hoewel er natuurlijk een kern van waarheid in de woorden van Emmy zat, moest het signaal dat Hoop aan Zeerenburg had gegeven toch ook heel serieus worden genomen.



Het had volstrekt geen zin om dit te negeren en om vervolgens te moeten constateren dat er een massale opzegging van de lidmaatschappen zou volgen. Om die reden stelde Pietersen voor om tijdens het traditionele kerstdiner goed te luisteren naar wat er speelt onder de leden. Bovendien zou hij er tijdens zijn kerstspeech een aantal woorden aan wijden in de hoop dat de storm zou gaan liggen. Afhankelijk van de reacties op die avond kan het bestuur verder maatregelen nemen. Fiele gaf aan verhinderd te zijn voor het kerstdiner. Hij werd graag op de hoogte gehouden van de bevindingen. De rest was het met deze insteek eens en keerde huiswaarts. Het was buiten inmiddels 15 graden onder nul!

Nog nooit was de opkomst bij het kerstdiner zo hoog geweest. Maar liefst 133 mensen hadden zich via de website www.topstootje.nl aangemeld en er was al sprake van een gezellige drukte bij Restaurant Het Zwarte Schaap toen de gespannen voorzitter Pietersen in black tie arriveerde bij het restaurant. Hij had een, zo vond hijzelf, mooie speech voorbereid en zou de leden op een bijzondere wijze toespreken. Opvallend was dat alle zogenaamde dissidente leden zich voor het kerstdiner hadden aangemeld. Kennelijk toch een evenement dat de mannen niet graag wilden missen. De jonge Aaron Kras stond met een Prosecco in de hand te kletsen met Gijsje Biggens en de lange Robbie van der Gooi. Aaron en Gijsje hadden moeite Robbie te verstaan vanwege zijn dialect, maar deden toch hun best. Hij stopte met praten toen hij Pietersen zag aankomen. Er viel in zijn algemeenheid een ijzige stilte toen Pietersen binnentrad. Er heerste overduidelijk een gespannen sfeer, die overigens al snel omsloeg toen de eerste alcoholische versnaperingen waren genuttigd en het voorgerecht was geserveerd. Jagers zat bij zijn maatje Sonny van der Klei en een groot aantal oudgedienden aan tafel. Ze waren er weer allemaal en genoten van de grote opkomst. De Ouwe lullen kwamen hooguit nog 1 x per maand op de club en hadden er geen benul van dat er sprake was van een tikkende tijdbom die ieder moment tot ontploffing kon komen. Integendeel, mannen als Voetdorpe, Van Binnen en Slootrok leefden in de veronderstelling dat het nog nooit zo goed was gegaan met hun cluppie. Het was er gezellig aan tafel en de wijn vloaide rijkelijk. Jagers genoot ervan en liet niets blijken van de kennis die hij had van de problemen die er speelden. Hij deed vrolijk mee met het spelletje 'ouwe koeien uit de sloot halen'.

Een tafel verder werd ook veel gelachen. Deze tafel was gevuld met ouders van jeugdleden, een groep mensen die zeer betrokken was bij het wel en wee van de vereniging, maar die volstrekt niet op de hoogte was van alle perikelen. Zij stonden met enige regelmaat langs de kant van het veld, maar maakten zich meer druk over de met modder besmeurde kleren van hun kleine kinderen dan dat zij zich zorgen maakte over wat er binnen de vereniging allemaal speelde. Gelukkig maar, want daarmee zou een



zeer slecht signaal worden afgegeven. Aan deze tafel werd bij het tussengerecht alweer de achtste fles rode wijn opengetrokken. Niet gek voor een gezelschapje van 12 man.

De meest luidruchtige tafels waren de tafels waar de selectiespelers aan plaats hadden genomen. De stemming leek opperbest, want er werd veelvuldig en luid gelachen. Een goed luisteraar kon echter het aanwezige cynisme waarnemen, want de grappen gingen veelal over Sportclub 't Opstootje en met name over het huidige bestuur. Een stelletje lapzwansen werden ze genoemd, lui die ter meerdere eer en glorie van zichzelf bezig waren voor de club en voorbij gaan aan de belangen van de leden, meer specifiek de spelers. Een echte leider leek zich hierbij niet af te tekenen, iedereen sprak elkaar een beetje na. Net zoals in het veld, want veel wedstrijden van Sportclub 't Opstootje gingen verloren door een volstrekt gebrek aan leiderschap. De oudere garde van de spelers had wel het hoogste woord, maar de jonge jongens deden zeker hun zegje.

Penningmeester Zeerenburg zat een tafel verderop en had eigenlijk geen aandacht voor zijn disgenoten. Hij luisterde naar de misplaatste grappen en was er nu toch wel van overtuigd dat Mark Hoop niets gelogen had. De club zat diep in de shit en directe actie



zou gewenst zijn. Zeerenburg nam nog een slok wijn en een hap van de reerug die al een tijdje op zijn bord lag. Hij raakte in gedachten verzonken en kwam pas weer bij de les toen voorzitter Pietersen het woord vroeg.

Het duurde zeker vijf minuten voordat iedereen stil was. Respect voor de voorzitter leek ver te zoeken en pas nadat Billy Biggens de jonge gasten in harde bewoordingen tot de orde had geroepen, werd het wat rustiger en kon de voorzitter aan zijn traditionele kerstspeech beginnen. Pietersen was geen begenadigd spreker, maar had zich goed voorbereid en had na de bestuursvergadering van de dag ervoor wel 20 keer naar de overwinningsspeech van de Amerikaanse president gekeken. Zijn grote voorbeeld. De speech van Pietersen stond bol van retoriek en vol overgave en emotie wist hij langzaam maar zeker het publiek aan zich te binden. Sterker nog, je kon een speld horen vallen in het gezellige en sfeervol ingerichte restaurant.

Na een korte introductie, vertelde Pietersen het verhaal van een klein jongetje van gegoede komaf. Zijn broers en zussen presteerden allemaal goed op school en hadden een grote vriendschaar. Het kleine jongetje haalde echter uitsluitend onvoldoendes op school, kon dus niet bijster goed leren en werd enorm gepest. Avond na avond lag het mannetje te huilen in bed en zijn ouders wisten eigenlijk geen raad met hem. Het mannetje zette zich af tegen alles en iedereen in zijn directe omgeving. Het werd de story of his life, want ook in zijn professionele carrière zat het het mannetje niet mee. Het mannetje ontspoorde volledig en raakte volledig aan lager wal. Hij werd diverse keren opgepakt voor vandalisme en voor verbaal geweld tegen ambtenaren in functie. Ontzag voor gezag had hij niet en het enige waar hij goed in leek te zijn was het afgeven



op anderen, vooral op leidinggevend. Het mannetje had een baan, maar gooide er ook hier eigenlijk met de pet naar. Vrienden had hij niet. Mensen waren zelfs een beetje bang voor het mannetje omdat hij zo onberekenbaar was. Gelukkig trof het mannetje op een bepaald moment een hele lieve vrouw die bij de reclassering werkte. Hij ging al snel met haar samenwonen in een klein eengezinswoningje. Zijn vrouw, met wie hij binnen een jaar trouwde, stimuleerde hem en motiveerde hem om vooral niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ze had een enorm positieve invloed op het mannetje. "Word lid van een leuke sportvereniging, daar kun je je ei kwijt en tref je vast een paar leuke vrienden" had ze hem op een bepaald moment, inmiddels zo'n 40 jaar geleden, voorgehouden. Het mannetje volgde haar advies op en zocht een sportclub in de buurt. Bij die sportclub kwam hij helemaal tot leven. Het was een echte, hechte club van vrienden die alles voor elkaar over leken te hebben. Met elkaar zetten ze de schouders eronder zonder te kijken naar achtergronden, opleiding en/of geld. Iedereen was er gelijk en er was sprake van respect! Ook respect voor die clubgenoten die aan het roer van de club stonden en het mannetje werd een van hen. In zijn maatschappelijke carrière had het mannetje veel profijt van zijn ervaringen bij de sportclub en hij wist zich enorm goed te ontplooiën. Pietersen was inmiddels al een kwartier aan het woord en hoewel veel aanwezigen hoognodig van een sanitaire stop gebruik wensten te maken, bleef iedereen doodstil en geboeid zitten! De oibers durfden niet eens de lege glazen en flessen bij te vullen. Iedereen keek en luisterde naar een bevlogen man, een man die een verhaal stond te vertellen met tranen in zijn ogen. Toen hij aan het eind van zijn verhaal leek te zijn gekomen hoorde je het snikken van de aanwezige spelersvrouwen. Iedereen voelde dat de apotheose naderde en Pietersen stal helemaal de harten van de aanwezigen toen hij de woorden sprak: "Vrienden van 't Opstootje, dat mannetje,..... dat mannetje ben ik. Ik wens jullie een gezegend kerstfeest".

Het bleef minutenlang stil en de aanwezigen feestgangers wisten niet was ze moesten zeggen, waar de naar moesten kijken. Tot het moment dat Mark Hoop opstond en begon te applaudisseren. Zijn voorbeeld werd gevolgd door Chrisje Laan die erbij ging staan en nadat Huurders, Elewei en trainer-coach Franske Rijn hetzelfde hadden gedaan, ging iedereen staan. Er volgde een oorverdovende ovatie voor de voorzitter van Sportclub 't Opstootje en er werd diverse keren een toast op hem en op Sportclub 't Opstootje uitgebracht. Knakko sr. zette het clublied in en dit werd door iedereen massaal met luide keel meegezongen. Het werd nog een sfeervolle avond met veel drank en met veel gelach. Een avond om nooit te vergeten en eentje die menigeen zich nog lang zou heugen.

Zeerenburg had een enorme kater en wist van voren niet dat hij van achteren leefde. Compleet van de wereld nam hij zijn telefoon op. Het bleek Mark Hoop te zijn die hem op dit vroege tijdstip, het was half twaalf in de ochtend, uit zijn bed belde. "Wat een



geweldige avond, penningmeester. Lang geleden dat ik zo genoten heb en wat een speech van onze voorzitter. Je wilt niet weten wat dit op gang heeft gebracht. De groeps Whatts App van de spelers heeft zich gevuld met wel 200 berichten. Iedereen was onder de indruk en heeft zich de woorden van Pietersen ter harte genomen en zal lid blijven. Als die beslissing al niet zelf hadden genomen, dan deden hun vrouwen of vriendinnen dat wel voor ze. Geen speler die nu nog tegen zijn spelersvrouw durft te zeggen dat ze naar een andere club zullen verhuizen. Sterker nog, ze moeten allemaal terug in het gareel, minimaal twee keer per week gaan trainen en alle competitiewedstrijden mee gaan spelen. Die vrouwen zijn veel te bang dat hun mannetje hetzelfde zal overkomen als ooit Pietersen is overkomen. Nee, het is echt een magnifieke zet van het bestuur. Iedereen, echt iedereen is de tweede helft van het seizoen gewoon van de partij. Sterker nog, er hebben zich al twee gasten van Tulpenvallei gemeld. Die vonden dit zo'n prachtig gebaar dat ze er graag onderdeel van willen zijn".

Zeerenburg probeerde zijn voorzitter te bellen om hem het goede nieuws mee te delen, maar kreeg zijn voicemail. Pietersen lag nog op bed en had geen benul van wat hij had bewerkstelligd. Zijn vrouw Selma wel, zij was al enige tijd wakker en had diverse sms'jes ontvangen van de spelersvrouwen. Ze besloot hem nog even te laten liggen. Morgen zou het eerste Kerstdag zijn en ook dan zou er weer veel gegeten en gedronken gaan worden. Pietersen was al een dagje ouder en kon zijn rust goed gebruiken, zeker nu zijn grote liefde Sportclub 't Opstootje was gered.

Ledenadministratie.....

De ledenadministratie wordt centraal in ARL gevoerd. ARL is het systeem van de Nederlandse Rugbybond. Alle wijzigingen die door REL worden doorgevoerd worden meteen bij de NRB aangepast. Bestuurs- en commissieleden van REL halen hun actuele informatie ook uit ARL.

Daarom het dringende verzoek wijzigingen in (e-mail)adressen, telefoonnummers, maar ook wijzigingen in je spelerstatus en alle andere wijzigingen direct en uitsluitend door te geven via penningmeester@rugbyclubettenleur.nl



Cubs kampioen Plate Zuid.....

Op zaterdag 10 november jl. hebben we onze competitiewedstrijd tegen RCC gespeeld in de competitie van de plate-zuid van de cubs-competitie. Het ging om het kampioenschap van deze klasse. We hadden alle wedstrijden al gewonnen en RCC ook. Het was dus een echte wedstrijd om het kampioenschap. We speelden onze wedstrijd in Goes, dit is ons cluster team waar we samen mee spelen. Het was erg druk met toeschouwers, ook van REL waren er een hoop mensen om te kijken. De voorzitter (Joop) was er ook. De wedstrijd was in het begin spannend maar nadat we in de rust met 21-5 voor stonden werd RCC een beetje boos maar niet gemeen of vervelend. Bij ons ging het erg goed en dat hebben we de hele wedstrijd volgehouden. De eindstand was 33-10 en toen waren we dus KAMPIOEN!!! Dit is ons eerste kampioenschap en we waren erg blij. Na de wedstrijd hebben we frietjes gekregen in het clubhuis van Tovaal. We waren wel moe maar ook heel blij en trots dat we RCC verslagen hadden. We trainen om de week samen met Tovaal en onze trainer is een Nieuw Zeelander die Ray heet.

Nu zijn we dus gepromoveerd naar de hoogste competitie (de CUBS-cup klasse) en gaan

we voor het Nederlands kampioenschap spelen tegen clubs als DIOK, Castricum, Waterland, Eemland en Utrecht. De eerste wedstrijd in tegen Castricum hebben we ook al gespeeld. Na de eerste helft stonden we gelijk, maar door goed verdedigen en uiteraard een paar



goede aanvallen liepen we in de tweede helft al snel uit. Daarom hebben we gewonnen met 52-24!

Hopelijk kunnen we nog een keer kampioen worden dit seizoen. We hopen dat jullie ook naar onze wedstrijden komen kijken, we zullen er een aantal spelen op het REL terrein dus houd de convocaties goed in de gaten.

Groeten Joël en Jurre



De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur

Om dit moment bestaat onze vriendenkring 52 vrienden.

Doel

Doelstelling van “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” is om duurzaam een financieel impuls te geven aan de exploitatie van onze club. Dit doen de deelnemers door met de vereniging overeen te komen om tenminste voor 3 opeenvolgende jaren een bedrag van € 100,- te doneren. De deelnemers ontvangen jaarlijks een factuur van REL voor hun bijdrage. Deze overeenkomst gaat in met ingang van het rugbyseizoen 2012-2013.

Aanwending

De opbrengst zal volledig aangewend worden over de volledige breedte van de vereniging voor zowel de jeugd als de senioren. De opbrengst zal als aparte post in de resultatenrekening van REL worden verantwoord. Daarmee is de volledige administratie van “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” inzichtelijk en controleerbaar voor de ALV en de kascommissie.

Vermelding

De deelnemers zullen in het clubhuis op een representatieve manier worden vermeld. Elke uitgave van het Scrumpie wordt de lijst met deelnemers gepubliceerd. Deelnemers, lid of geen lid, zullen steeds het Scrumpie en wekelijks de convocatie ontvangen. Als blijk van waardering zullen de Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur aan het einde van het rugbyseizoen worden uitgenodigd voor een gezamenlijke BBQ.

Ontbinding

Het brengen van de begroting naar een hoger niveau, is onlosmakelijk verbonden met sportieve ambities. Indien de vereniging lager gaat spelen dan 2e klasse bestaat de mogelijkheid voor de donateur, zonder dit verder te motiveren, verder af te zien van deelname aan “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur”.

Mocht je na het lezen hiervan interesse hebben om een van “De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” te worden, dan is het aanspreken van één van de bestuursleden van REL voldoende.

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur tot nu toe ziet u op de volgende pagina



De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur tot en met vandaag

Thierry Bayle	Jörgen van Harssel	Fit & Healthy
Mike Stapel	Jaap Janssen	De Roovertjes
Theo van de Broek	Govert Handstede	Arnoud de Rade
Maria Geboers	René Pijnenburg	Frank van Nielen
Gerard Segers	Joost Gielen	Ton van de Sande
Cees Evers	Aad van Buitenen	Familie Taylor
Jörgen Bond	Frans van der Laan	Mark van de Klundert
Jan de Jong	Johan Hereijgers	Mark Pigmans
The Tooly Family	HSV The Stags	Herman Popeyus
Rob van der Kruijssen	Niek Schelling	Jeroen van Boxel
Leo Ketelings	Ronald Bronder	Coen Potters
Thijs van der Made	Maarten Vermeulen	Rien van de Sande
Joop Jansen	Pim Mossou	Jack Bond
Peter Dijs	Walter van der Mast	Arie van Krimpen
Kees van Gils	Rob Kabel	Nick Martens
Ed Mulder	Christ Rijnen	Three Sakko's
Frans Stoot	Koen Geerts	Mieke Lucas
Nuiten & Co		

Sta je er nog niet bij en wil je graag REL steunen door Vriend van Rugbyclub Etten-Leur worden? Dan is één mailtje naar penningmeester@rugbyclubettenleur.nl voldoende. U helpt REL daarmee enorm.



Nieuwe shirtsporsors voor REL 1st XV

Zoals al eerder bekendgemaakt heeft onze club een drietal partijen bereid gevonden om vanaf januari 2013 voor een periode t/m juni 2015 shirtsponsor van het eerste team van REL te worden. Inmiddels zijn de nieuwe shirts besteld en kan er de tweede competitiehelft mee gespeeld gaan worden.

De shirts, die op korte termijn ook door iedereen besteld kunnen gaan worden tegen een bedrag van € 57,50 per stuk, maken onderdeel uit van een nieuwe kledinglijn die in ontwikkeling is. Hier hoopt het bestuur op korte termijn op terug te kunnen komen.

Het Kerstscrumpie is het ideale medium om de drie kersverse sponsoren nader aan jullie voor te stellen.

Café Bar Juup is voor veel REL-ers geen onbekende locatie. De aanvoerder van ons



eerste team, Mike Stapel runt deze gezellige kroeg (zie ook: www.juupstapel.nl), gevestigd aan de Markt 58 te Etten-Leur, alweer heel wat jaartjes. We zijn er trots op hem als sponsors van REL te mogen verwelkomen en zijn logo op de voorkant van het shirt te mogen dragen. Veel leden van REL zijn graag geziene gasten van Mike en dit zal alleen maar toenemen nu we de wedstrijden van de Six Nations, die live te zien zijn bij Juup, hopelijk massaal zullen gaan bekijken bij Mike. Want, voor wat hoort wat, nu Mike sponsor is geworden gaan we de wedstrijden

natuurlijk niet ook nog uitzenden in ons clubhuis. Dat zullen we vanaf heden alleen doen op het moment dat er wedstrijden worden gespeeld bij REL.

De tweede shirtsponsor is Flex Packaging van Olaf Matthijsen. Olaf was te gast bij onze laatste sponsordag en raakte zo enthousiast dat hij gelijk een sponsorovereenkomst is aangegaan. Flex Packaging is gespecialiseerd in zeer flexibele oplossingen op het gebied van logistiek en warehousing en heeft hier jarenlange ervaring mee. Tegen bijzonder aantrekkelijke tarieven kan Flex Packaging allerlei zaken op het gebied van logistiek aanpakken. Van tijdelijke magazijnruimte tot om- en verpakken en van pick en pack tot het verzorgen van het gehele logistieke traject. Mocht je behoefte hebben aan een





oriënterend gesprek, neem dan contact op met Olaf Matthijsen (info@flex-packaging.nl)
Het logo van Flex Packaging zal op de achterzijde van het shirt te vinden zijn, boven de rugnummers.

Ons derde sponsor, wiens logo op de mouwen van de shirts zal worden geplaatst, is geen onbekende voor Rugbyclub Etten-Leur. Marc Bagijn, ons enige lid die als het enigszins meezit straks op alle drie de locaties van REL competitiewedstrijden heeft gespeeld, was met zijn bedrijf Bagijn Tools namelijk al eerder sponsor van onze vereniging. We zijn verheugd dat Marc met zijn bedrijf, gespecialiseerd in professionele gereedschappen en gevestigd aan Minervum 7219 te Breda, ons wederom wenst te steunen.

BAGIJN TOOLS



BREDA

De drie sponsors maken het mogelijk dat ons eerste team vanaf komend jaar in nieuwe tight-fit shirts kunnen spelen en ondersteunen hiermee onze vereniging enorm. Zodoende wordt REL in de gelegenheid een belangrijk deel van haar doelstellingen te bereiken. We zijn ze dan ook enorm dankbaar en zullen ze op een gepast moment in het zonnetje zetten.

**Café Corenmaet, een
café met kaart en een
gratis gulle glimlach.
Eten en drinken gaan
hier hand in hand.**

café
CORENMAET



Havermarkt 1 • 4811 WG Breda • Tel.: 076-5211350

www.corenmaet.nl



M. VAN OSCH
SPORTMASSAGE

**VERGOEDING IS MOGELIJK
DOOR UW ZORGVERZEKERAAR.**



SPORTMASSAGE / BLESSUREPREVENTIE
TAPEN EN BANDAGEREN / MEDICAL TAPING CONCEPT
KINESIO TAPING / MANUELE LYMFEDRAINAGE
ONTSPANNINGSMASSAGE
VOETREFLEXZONE MASSAGE



WWW.MVOSCHSPORTMASSAGE.NL



INFO@MVOSCHSPORTMASSAGE.NL



TEL. : +316 34 13 42 46



Programma Six Nations 2013

za	2-2-2013	Wales	vs	Ireland	Millennium Stadium
za	2-2-2013	Engeland	vs	Scotland	Twickenham
zo	3-2-2013	Italy	vs	France	Stadio Olimpico
za	9-2-2013	Scotland	vs	Italy	Murrayfield
za	9-2-2013	France	vs	Wales	Stade de France
zo	10-2-2013	Ireland	vs	Engeland	Aviva stadium
za	23-2-2013	Italy	vs	Wales	Stadio Olimpico
za	23-2-2013	Engeland	vs	France	Twickenham
zo	24-2-2013	Scotland	vs	Ireland	Murrayfield
za	9-3-2013	Scotland	vs	Wales	Murrayfield
za	9-3-2013	Ireland	vs	France	Aviva stadium
zo	10-3-2013	Engeland	vs	Italy	Twickenham
za	16-3-2013	Italy	vs	Ireland	Stadio Olimpico
za	16-3-2013	Wales	vs	Engeland	Millennium Stadium
za	16-3-2013	France	vs	Scotland	Stade de France



bakkerij

MARK ELIAS

GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK
KORTE BRUGSTRAAT 4 – TEL. 076-5441160 – ETTEN-LEUR



Nieuwe shirtsponsor voor TBM.....

Hierbij kunnen we mededelen dat wij definitief een shirtsponsor hebben gevonden voor een Turven, Benjamins en Mini's. Hier hebben we geruime tijd op moeten wachten en dat maakt dat wij extra blij zijn. Inmiddels zijn de nieuwe shirts besteld en kan er de tweede competitiehelft mee gespeeld gaan worden.

De shirts, die zijn besteld zullen in dezelfde opzet worden uitgereikt als jullie gewend zijn van ons. Dat houdt in dat iedereen € 50,= borg betaald en bij inlevering van een goed shirt zijn borg weer retour ontvangt. Daarnaast zijn we als bestuur bezig om een nieuwe kledinglijn te ontwikkelen. Hier hopen we op korte termijn op terug te kunnen komen.

Het Kerstscrumpie is het ideale medium om de kersverse shirtsponsor nader aan jullie voor te stellen.



Van Leeuwen Test Systems B.V.

Van Leeuwen Test Systems B.V., beter bekend als VLT, bestaat al meer dan 54 jaar en is een belangrijke speler in de markt van testapparatuur voor de keuringen van voertuigen, al dan niet in de combinatie met volledig geïntegreerde teststraten voor voertuigen. Een belangrijk doel hierbij is dat menselijke fouten tot een minimum beperkt worden door toepassing geautomatiseerde systemen. (zie ook www.vltest.com)

De sponsor heeft het mogelijk gemaakt dat onze jeugdspelers komende periodes in nieuwe shirts kunnen spelen en ondersteunt hiermee onze vereniging enorm. Zodoende wordt REL in de gelegenheid gesteld een belangrijk deel van haar doelstellingen te bereiken. We zijn ze dan ook enorm dankbaar en zullen de sponsor op een gepast moment in het zonnetje zetten.

Van de TourCie.....

Hierbij een berichtje van de tourcommissie (tourcie).

Ook dit jaar gaat het weer gebeuren de befaamde, beruchte niet te missen REL trip!

In dit stukje wil ik elk REL lid vanaf 18 jaar, uitnodigen voor deze unieke REL traditie!

We gaan dit jaar naar Engeland, we wilden eigenlijk naar Nieuw Zeeland maar zoals je weet heeft Engeland gewonnen van de All Blacks dus dan is het logisch dat we naar Engeland gaan.

We vertrekken op vrijdag 24 mei, spelen daar een wedstrijd tegen een oud REL speler.

Daarna gaan we de finale van de Engelse competitie bekijken in Twickenham.

Voor de laatste dag hebben we ook nog iets leuks in petto, maar daar kom je vanzelf achter als je meegaat.

Uiteraard willen we met zoveel mogelijk mensen naar Londen afreizen.

Daarom is er de mogelijkheid om te sparen, doe dit dus zo snel mogelijk.

Je kunt dit doen door per maand € 50,- te storten op 114827648 iban nl 29 rabo 0114827648 o.v.v. naam en rel trip 2013. We verwachten dat de trip zo rond de € 300,- € 350,- gaat kosten.

Hierbij zit vervoer, overnachtingen, eten, ticket voor de wedstrijd etc. inbegrepen. Je eigen verteer aldaar niet.

Mocht je om wat voor reden dan ook niet kunnen maar al wel gespaard hebben, kun je dit uiteraard terug krijgen.

Zorg dus dat je je zo snel mogelijk opgeeft bij één van de tourcie leden.

Tijdens het REL kerst diner is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om d.m.v. een loterij gratis mee op trip te kunnen!!

Op het kerstdiner wordt tevens het motto van deze trip bekend gemaakt.

Alle reden dus om zo snel mogelijk te gaan sparen en je aan te melden.

Uiteraard is dit voor de tourcie ook prettig zodat hotels geboekt kunnen worden en tickets besteld.

Met ovale groeten de tourcie,

Joost van Oers

Nick Martens

Jörgen Bond

Jan de Jong





Toernooidagen Rugbyclub Etten-Leur.....

Ik zag een paar weken geleden via de mail het verzoek komen voor kopij voor het Scrummie. En ja, ik dacht gelijk, "De vorige keer was ik te laat, nu moet ik toch echt iets schrijven voor en over het Paastoernooi".

Nou daar is het dan, een stukje over de toernooidagen van afgelopen seizoen(en) bij REL en het seizoen waar we nu een paar maanden in zijn gestart.

Jeugd Paastoernooi (zaterdag van paasweekend).

Laten we beginnen met een overzicht vanaf 1999. Vanaf die tijd ben ik betrokken met de toernooidagen bij REL. In deze periode speelde ik zelf niet meer en was ik trainer / coach van het coltteam BREL (combinatie van spelers van REL de Bredaase Rugbyclub). Met dit team hebben we 2 seizoenen de Landelijke competitie gespeeld en 2x de finale gehaald. Voor deze groep jongens wilde ik graag een toernooi organiseren aan het einde van de competitie. De datum voor het eerste REL Jeugd Toernooi was zo ingevuld, de zaterdag van het Paas weekend. Dat werd de dag voor het toernooi van de jeugd. Dus met Pasen niet alleen een toernooidag voor de senioren op zondag maar ook een dag voor de jeugd, op zaterdag. De voorzieningen voor de toernooidag van zondag zijn immers toch geregeld (tent, inkoop, bar bezetting e.d.), alleen een dagje eerder opzetten.



Hieronder een overzicht van de aantal teams die de afgelopen jaren aan onze toernooi dagen hebben deelgenomen.

Jaar:	Pré Season Toernooi		Pré Paas Toernooi				Paas Toernooi			
	1e weekend oktober		weekend 1 week voor paasweekend				weekend van pasen			
	zaterdag		zaterdag		zondag		zaterdag		zondag	
Leeftijd	Aantal teams	Leeftijd	Aantal teams	Leeftijd	Aantal teams	Leeftijd	Aantal teams	Leeftijd	Aantal teams	
1999	--	--	--	--	--	--	U19	8	Sen	6
2000	--	--	--	--	--	--	U19	7	Sen	10
2001	--	--	--	--	--	--	U12	3	Sen	8
2002	--	--	--	--	--	--	U14/U15	7	Sen	6
2003	--	--	--	--	--	--	U16/U17	8	Sen	7
2004	--	--	--	--	--	--	U16/U17	10	Sen	8
2005	--	--	--	--	--	--	U16/U17	6	Sen	3
2006	--	--	--	--	--	--	U16/U17	5	Sen	6
2007	--	--	--	--	--	--	U14/U15	2	Sen	4
2008	--	--	--	--	--	--	U14/U15	8	Sen	7
2009	--	--	U9&U11	10+10	--	--	U16/U17	4	Sen	3
2010	--	--	U9&U11	6+8	--	--	U17	3	Sen	3
2011	U9&U11	9 + 9	U9&U11	9+9	--	--	U15&U17	4 + 5	U19+Sen	3+2
2012	U9&U11	10 + 10	U9&U11	10+10	U15&U17	5 + 3	U13	6	Sen	8
2013	U9&U11	9 + 10	U9&U11		U15&U17		U13		Sen	

Zoals in het overzicht te zien zijn de jeugd teams redelijk tot goed bezet. De deelname van senioren teams is vanaf 2005 minder. Vanaf begin 2000 zijn de buitenlandse clubs die naar NL komen in aantal minder geworden. De clubs die op tour gaan kiezen vanaf die periode eerder om te vliegen naar zuidelijkere landen (betere weer en goedkoper) als naar Nederland met de boot (vaak nat / kouder en duurder).

Pré Paastoernooi (weekend vóór paasweekend).

Zoals de wedstrijddag van jeugd op de zaterdag van het paasweekend is geboren, zo is het Pré Paastoernooi vanaf 2009 ook geboren.

Met een grote en groeiende groep van turven (U9) en benjamins (U11) was er voor deze groep bij REL geen "eigen" toernooi geregeld. De gewone verzameldagen waren wel de activiteit waar de clubs uit de regio op af kwamen. Maar wat is er nu leuker om tegen



teams / clubs te spelen waar je in de “competitie” nog nooit tegen gespeeld hebt. Clubs die buiten de Zuidelijke regio vallen willen we graag bij REL laten spelen.

Zo gezegd zo gedaan en ja....toernooidag was ook zo gevuld!!

Vooralsnog ieder jaar vol / zeer druk bezet. Volgens mij komt deze snelle / drukke inschrijving door de actieve rugby ouders. Rugby ouders waarvan de kids zelf gaan rugbyen en het leuk vinden om iedere week “in de wei” te rennen.

Wat mijn inziens ook mee speelt is dat deze jeugd ook nog geen reguliere competitie speelt. Daarbij speelt dan als er een toernooi buiten de regio aangeboden wordt vaak aantrekkelijk is om tegen nieuwe tegenstanders te kunnen spelen.

Waar het natuurlijk ook van af hangt dat het op de wedstrijddag ook geregeld is. Een goed geregeld toernooi geeft mond op mond reclame. Vaak is het zo / werkt het zo als de ouders van de tegenstanders een goed georganiseerde rugby dag hebben voor hun kids, zij graag terug komen het jaar daarop.

Met één wedstrijdveld waar we 4 wedstrijdvelden voor de jeugd op uit kunnen zetten, kunnen we per leeftijdsgroep 2 poules van maximaal 5 teams huisvesten. Samen met een tent aan het clubhuis, een mooie wedstrijdtrailer van Deba en een frietwagen voor de inwendige mens maken de spelers, ouders en vrijwilligers er altijd een geslaagde dag van.

Pré Season Toernooi (1e zaterdag in oktober).

Door het terug lopen van teams die aan het paastoernooi deel willen / kunnen nemen, de nieuwe jongste jeugd aan het begin van het seizoen een “eigen” toernooi te bieden, en omdat de jeugddagen altijd goed bezet zijn is deze wedstrijddag sinds 2011 in het leven geroepen.

Met een actief jeugdbestuur en actieve ouders is deze wedstrijddag (net als het Pré Paastoernooi) organisatorisch zo geregeld. Met inzet van oudere jeugd en een aantal senioren is deze dag op rugby technisch vlak ook snel geregeld.

Bar bezetting en inkoop is vaak een fluitje van een cent.

De voorbereiding(en).

Paastoernooi 2010 en 2011 waren door het mindere animo van de deelnemende teams dramatisch.

Met 2 senioren teams en 3 coltteams op de zondag waren er maar een paar wedstrijden die bij REL gespeeld konden worden. Dat moest anders, daar waren de meeste leden het allemaal al wel over eens.

Gelukkig kwam er hulp en ondersteuning. Samen met deze hulp is er gebrainstormd over hoe we het paastoernooi nieuw leven in kunnen blazen en in de toekomst weer goed bezet blijft.



-
- Uiteindelijk hebben we de alle teams in de toernooidagen ingevuld, nl:
- zaterdag van het Pré Paastoernooi voor de turven en benjamins (U9 & U11)
 - zondag van het Pré Paastoernooi voor de cubs en junioren (U15 & U17) een 7-ens toernooi
 - zaterdag van het Paastoernooi voor de mini's (U13)
 - zondag van het Paastoernooi voor de senioren een 7-ens toernooi

Waarom 7-ens bij de U15, U17 en senioren? Dit is een doelbewuste keuze geweest. De landelijke competitie is in maart ten einde en de meeste clubs (en rugbyliefhebbers) willen in het voorjaar één of meerdere 7-ens toernooitjes spelen. Een andere bijkomstigheid is natuurlijk dat je met 7-ens sneller een team op de been kan brengen binnen een club of vrienden groep als voor een 15-a-side team. Afgelopen paastoernooi 2012 hebben we kunnen zien dat het senioren toernooi op de Paaszondag met de 7-ens teams weer goed gevuld was. Jammer dat er 2 teams wegens te weinig beschikbaar zijn van fitte spelers hebben moeten afzeggen in de week voor het Paasweekend.

Vrijwilligers / beschikbaar voor hulp.

Zoals hierboven al aangegeven is voor de toernooidagen van jeugd de invulling van de bar en keuken nooit een probleem. Voldoende ouders die een handje uit de mouwen willen steken om voor de kinderen een mooie rugbydag te regelen. Bij de oudere jeugd en de senioren is dat beduidend moeilijker om te regelen. Waar komt dat door? Wat is het probleem? Ik ben er nog niet achter waarom jij als lid niet achter de bar of in de keuken wilt staan. Natuurlijk begrijp ik dat iedereen met het Paas weekend verplichtingen heeft. Iedereen zal zijn gezicht moeten laten zien bij ouders, schoonouders, opa's & oma's. Een Paas ontbijtje en / of Paas brunch hoort daar ook bij. Als je weet dat jouw familie-activiteit op de zondag is, kom dan op zaterdag een handje helpen. Als je op zondag na de brunch toch nog naar REL komt, is mijn inziens een uurtje achter de bar of in de keuken ook niet erg.

Beste Rellers, Rellerinnen, ouders en vrienden van REL, ik hoop op jullie inzet allen voor de komende toernooidagen bij REL. Ofwel, noteer in jullie agenda:

- Zaterdag 23 maart 2013; Het 6^e Pré Paastoernooi voor Turven (U9) & Benjamins (U11)
- Zondag 24 maart 2013; Het 2^e Pré Paastoernooi 7-á-side voor Cubs(U15)&Junioren(U17)
- Zaterdag 30 maart 2013; Het 18^e Jeugd Rugby Paastoernooi voor Mini's (U13)
- Zondag 31 maart 2013; Het 40^e Rugby Paastoernooi 7-á-side voor senioren

Fijne feestdagen allemaal!!

Gegroet, Wanne Wevers.

Sinterklaas bezoekt REL.....

Op donderdag 29 november jl. heeft Sinterklaas een bezoek gebracht aan de jeugdleden van onze club.



REL shirt sponsors.....



Van Leeuwen Test Systems B.V.



Tuurke's Travel Tales..... ..

Na een carrière switch van de Post naar de wondere wereld van de Kaasmakerij, was het na enige gewenning en een hernieuwde benodigde opbouw van overuren en de noodzakelijke budgetten weer eens tijd voor een tripje naar een rugbywedstrijd in het buitenland.

Nadat de laatst bezochte wedstrijd (Schotland – Argentinië in NOV 2009) eigenlijk slaapverwekkend bleek te zijn werd allereerst maar eens overleg gevoerd op een trainingsavond met de vaste tripgangers, Nelis, Cis, Gerard en Jan de Jong over het nieuwe reisdoel.



De doorgewinterde trippers opperden luchtig eens een wedstrijdje Fiji of Samoa uit, tropisch warm, zwembadje en weer eens iets anders. Helaas bleek de hoeveelheid beschikbare overuren en budget niet geheel toereikbaar om deze reis voor te gaan bereiden. Dus weer terug naar het internet en zoeken tussen de komende testmatches. UK ? WALES ? IERLAND ? FRANCE ?.....OF misschien toch maar weer naar SCHOTLAND ?

Wereldkampioen All Blacks bleek in November 2012 hun testserie te zullen openen tegen Schotland op Murrayfield in Edinburgh. Een prachtige stad met een ons bekende horeca infrastructuur, acceptabele (loop)afstanden en voorval veel en lekkere Guinness, vriendelijke locals en nog veel meer "great stuff".

Dus allereerst maar eens een mailtje gestuurd naar de waarde tripvrienden met dit voorstel en gevraagd naar hun eventuele belangstelling, het is tenslotte wel de wereldkampioen die op bezoek komt.

Al snel deed zich een eerste trip selectie aanmelden met Tuurke voorop, Den Nelis voor de organisatie, Cis voor het droge amusement, Jan voor de commerciële aspecten en souvenirs en Cyril voor de lokale dames. Gerard bleek helaas een complete lichamelijke revisie te moeten ondergaan in november en kon het helaas niet over zijn hart verkrijgen om deelname toe te zeggen. Kootje bleek zijn financiën ook al elders belegd te hebben voor het betreffende jaargetijde en CJ wist nog niet waar hij in november zou mogen verblijven.

Op de daarop volgende trainingsavonden werd Thierry enthousiast gemaakt door de vele trip stories en anekdotes uit voorgaande jaren. Dat leek hem wel wat. Inmiddels had CJ zijn reis schema bijgesteld en werd Martens Junior als reserve aangemeld voor een algehele ballotage.

De selectie was voorlopig geregeld, nu de tickets, de reis en het verblijf aangepakt. Ann Bastiaansen werd wederom bereidwillig gevonden om haar Schotse roots te gebruiken en de match tickets te kunnen reserveren. Den Nelis ging een lang avondje googelen en vond een betaalbare vlucht en een gemoedelijk bed en breakfast voor een ieders budget.

Kort overleg volgde met de selectieleden of dit een ieders goedkeuring kon wegdragen en nadat Den Nelis het groene licht kreeg ging hij over tot een financiële stresstest van zijn persoonlijke creditcard. De test werd glansrijk doorstaan en tickets, reis en verblijf waren vastgelegd. Niets stond Tuurkes volgende trip meer in de weg.

Tuurke begon daags erna aan de voorbereiding van zijn volgende tripje, de familie werd

geïnformeerd, de jonge mannen Leendertz gevraagd naar hun souvenir voorkeur, de vrouw werden overige beloften gedaan voor na de terugkeer en alvast de nootjes, het kaasje en het heupflesje ingepak. Het All Black tenue gewassen, gestreken en klaar gelegd, de haka geoefend.

De tripselectie hield elkaar via email op de hoogte van hun individuele trainings programma's en hoogte stages voor de komende reis. Vanuit Frankrijk, Spanje, België, Chaam, Etten-Leur en omstreken werd gerapporteerd over de diverse trainingsmethodes. Martens Junior voldeed via een speciale groen stage aan de toelatingseisen en werd definitief aan de selectie toegevoegd.

Op 10 november was het dan eindelijk zover, om 06.00 uur werd verzameld bij Den Nelis op den Beek, alwaar het gezelschap met koffie en worstenbrood liefdevol door de vrouw des huizes werd ontvangen.

Een laatste check van de reisbescheiden, paspoort controle, het uitreken van de tour club cap, de cap geplaatst, instappen, weer uitstappen, vrouw des huizes houdoe gekust en dan op weg naar Schiphol.

Onderweg een kleine routeaanpassing, Cyril begroet en ingeladen, en voort naar Schiphol.

Tuurke, achterin gezeten, voelde in zijn jaszak, en was gerust, alles ging naar plan en de trip was begonnen. Op Schiphol werd de selectietas ingecheckt en nadat de paspoortcontrole en douane probleemloos was doorkruist werd een lekker bakje koffie en een eerste biertje genuttigd in nagedachtenis op onze oude trip vriend Vincent.



Het vliegtuig stond keurig op tijd klaar voor vertrek en nadat Tuurke de stewardess plechtig had beloofd niet meer door haar veiligheidsinstructie heen te zullen praten, goed op te letten en zeker niet meer te zullen lachen, streek zij over haar hart en gaf de piloot opdracht gas te geven.

Na een rustige vlucht streek het gezelschap vrolijk gestemd neer op Edinburg International airport onder een stralende zon. Tijdens de vlucht en op de luchthaven werden wat vriendelijkheden uitgewisseld met andere vaderlandse rugbyers en werd Mark Visser veel succes gewenst bij de eerste thuiswedstrijd van zijn zoon voor het Schotse nationale team.



Al dubbel dekkerend werd de reis vervolgd en na een korte rit werd het stadion gepasseerd en bereikten we ons verblijfadres. Wat volgde was een uitgebreide verwelkoming en vrolijke uitleg over de kamer indeling en een volledig begeleide route door de beide bed and breakfast huizen naar de verblijven door onze Oost Europese gastheer. Speciaal voor ons gezelschap bood de gastheer een overheerlijk exclusief "brefkast" aan voor 5 GBP p.p. / p.d.

Tuurke overwoog het aanbod, keek de gastheer eens diep in de ogen en oordeelde dat dit een "good deal" was en liet bij voorbaat voor 2 dagen brefkast vastleggen.

Nadat de kamers waren betrokken, de bedjes verdeeld en het tasje uitgepakt was het tijd om op verkenning te gaan. Allereerst naar het stadion om de tickets veilig te stellen, op matchdag werd een uitverkocht huis en grote drukte voorspeld, dus beter op tijd erbij en op zekerheid gespeeld.



Rondom het stadion, op de wegen van het stadion naar de stad en door de hele stad waren levens grote posters geplaatst van de nationale rugbyhelden waaronder een groot aantal van de Nederlandse Tim Visser, inderdaad de zoon van..... Tuurke controleerde samen met Jan de bevestiging van de posters

Maar moest al snel vast stellen dat de lokale overheid van zijn eerdere bezoeken had geleerd en goed was voorbereid. Met de tickets veilig in bezit, uitgedeeld en op de kamers weggelegd waren we klaar om de rest van de dag de specifieke lokale gastvrije sfeer uitgebreid tot ons te laten komen en ons afwisselend over te geven aan de lokale geneugten of een uitgebreid bezoek te brengen aan de exclusieve Schotse geschenkwinkels.

Pubje in, Pubje uit, winkeltje in, winkeltje uit, terug het winkeltje in om Jan eruit te trekken, en dan hoog tijd om een pub met groot beeldscherm te vinden om de andere testmatches te kunnen aanschouwen welke we niet bij wilden wonen. Pintje besteld, hapje gescoord, stoeltje en krukje gescoord en een strategische plaats in de buurt van een scherm gevonden, let the matches begin !!!!! 4 Guinness, 4 Lager please.....

Wales - Argentina, 12-26, onverwacht en sterk optreden van Argentina, nog maar eens 4 Guinness, 4 Lager en do you have some chips or notjes? Even plaspauze, volksliederen meelallen en nog maar eens 4 Guinness, 4 Lager. Ireland - South Africa, 12 - 16, mooie, stevige en flitsende wedstrijd.

Het wordt langzaam maar zeker tijd voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd, via de lokale gastronomische bekendheid van CJ wisten we de weg te herinneren naar de Curry Kelder voor een spicy curry, Lachend, zwetend en regelmatig de aanwezige gasten tot stilte manend werd de maaltijd

In een vrolijke ambiance uitgezeten.

Noodzakelijkerwijs moest nadien gedurende het verdere verloop van de avond veelvuldig geblust worden met Guinness en Lager om de curry te doen vergeten. Tuurke leidde met zachte hand het gezelschap van etablissement naar etablissement en uiteindelijk terug naar het logeer adres alwaar hij zag dat het goed was. De nachtrust was welkom en verdiend.

De volgende ochtend vroeg ontwaken, match day, gezonde opwinding, verzamelen, allereerst maar eens naar de ontbijtkamer voor een overheerlijk onvervalst Schots brekfastje: worstje, tomaatje, eitje, boontjes, sausje, bloedworstje en bacon.

Tuurke was volledig in de wolken en at zijn buikje rond, een stevig bodempje voor de verdere dag is het halve werk, naar de kamer, het heupflesje gevuld, de inhoud even testen. Mmmmmmm, smaakt goed en nu reeds naar meer.

De tripsselectie besluit eerst een ochtendwandeling te maken om nog wat exclusieve Schotse geschenkwinkels te kunnen bezoeken, overtuigd dat er ongetwijfeld wederom nieuwe waardevolle souvenirs aan het assortiment zullen zijn toegevoegd.

Martens Junior en Senior besluiten uiteindelijk voor de thuisploeg te kiezen en steken zich in de Schotse thuiskleuren. Geleidelijk verloopt de ochtend en verplaatst het gezelschap zich in de richting van het stadion, steeds meer mensen volgen het voorbeeld en aanvaarden massaal de voettocht naar Murrayfield. Na een laatste check van de voorraad nootjes en de heupfles vulling en een aan aanvullende Hamburger maaltijd wordt het stadion betreden.



Rondom het stadion is een enorme bedrijvigheid op gang, een uitverkocht huis, bagpipers te kust en te keur, Schotse en Nieuw Zeelandse kleuren door elkaar in een geweldige sfeer. Volle bak ambiance constateert Tuur. Jan heeft inmiddels weer kans gezien om een aantal bijzondere items aan zijn verzameling rugby memorabilia toe te voegen.



De spanning stijgt tot ongekende hoogte als de selectie de tribunes betreedt en in de nok van het stadion plaats neemt. Met aandacht worden de opwarm oefeningen van de vedetten gade geslagen.

Een voorraad versnaperingen word aangevoerd en we zijn er klaar voor.

En dan vangt het spektakel aan, de spelers komen officieel het veld op lopen, het publiek juicht, het vuurwerk knalt, het stadion explodeert. De volksliederen vangen aan, de pipers zetten de Flower of Scotland in en het thuispubliek schalt massaal het volkslied. Zelfs als de pipers reeds zwijgen gaat het publiek nog een volledig couplet voort, kippevel en koude rillingen zijn ons deel.

Tuurke neemt een nipje uit zijn heupfles, pinkt een klein traantje weg en maakt zich op voor zijn grote moment, Immers hij heeft zijn All Black outfit aan en ziet zijn team zich opstellen en klaarmaken om de eerste mentale tik aan hun tegenstander uit te delen.

Het publiek houdt de adem in, en dan gaan de All Blacks los, KAMATE, KAMATE, KAAAAA..... Tuurke is in extase.



Schotland toont zich niet geïntimideerd en hoort het strijdlid van hun tegenstander, zij aan zij opgesteld, aan en op het hoogtepunt van het lied stappen zij gezamenlijk, op een lijn, langzaam op in de richting van de tegenstander. Het Schotse publiek reageert onmiddellijk en ondersteunt furieus met luid applaus. Wat volgde is een prachtige wedstrijd, met passie en vuur aan de Schotse zijde, 2 prachtige try's van debutant Tim Visser voor

Schotland, harde tackles en fantastisch voorwaartsen / driekwartens spel aan Nieuw Zeeland zijde. Wat is rugby toch mooi en ogenschijnlijk gemakkelijk.

Volgens goed gebruik wordt bij iedere score de heupfles rondgegeven, gevolgd door een mondvul borrelnootjes en een slok Lager om door te spoelen en de goede smaak te waarborgen.

Tuurke geniet en ziet zijn team met overmacht en fantastisch rugby winnen. Deze keer is hij niet ingeslapen en een grote grijns maakt zich meester van zijn gezicht.

De All blacks verslaan Schotland met een ruime 22 – 51, Tuurke zijn heupfles is na de volle 80 minuten volledig droog.

De selectie besluit zich na de wedstrijd in de feestvreugde rondom het stadion te begeven en sluit zich aan in een dansende en zingende massa achter de tribune onder begeleiding van live muziek. De kelen zijn gesmeerd dus het zangvolume kan omhoog



Als de avond reeds fors is ingetreden en het de selectie opvalt dat er steeds meer ruimte op het terrein om hen vrijkomt is het tijd om nog even door de Schotland souvenir tent te lopen en richting de uitgang te wandelen. Onderweg wordt in vrolijke stemming regelmatig gestopt om met allerlei gelijk gestemde rugbyfans uit alle delen van de wereld van gedachten te wisselen en te geinen.

Het dragen van de tour club cap blijft niet onopgemerkt en onderweg wordt het gezelschap aan gesproken door vrienden van Dalkeith die zich het logo herinneren van een memorabele wedstrijd en bezoek van REL aan hun clubhuis tijdens het 25 jarig bestaan van de Etten – Leurse club.

Jan ziet bij het kruisen van de spelersgang zijn kans schoon om nog enige spelers hun handtekeningen te ontfutselen. De Schotse toerbus rijdt voor en een liefvallige dame wordt bereid gevonden om een selectie foto's voor de bus te maken. Helaas was de bus vol en diende de weg te voet vervolgd te worden.





Moe maar uiterst voldaan werd het stadion verlaten en het werd tijd om een hapje te gaan eten om de inwendige mens weer eens aan te sterken. Cis opperde het lumineuze idee om op de hoek van het stadion in de lokale pub nog een versnapering te nemen alvorens te gaan eten.

Vele versnaperingen zouden daarna volgen, Thierry hield een zangwedstrijd met de Schotten, Martens Junior knoopte banden aan met een aantal onverstaanbare MacJuniors uit het hoge noorden, Martens Senior werd als gevolg van de tour club cap herkend door een speler van wederom Dalkeith. Vervolgens werd een andere man bij het gesprek betrokken die we dan toch ook nog wel moesten kennen. Tot onze verbazing sloot Craig Chambers (voormalig Schotland speler) zich bij het gesprek aan die zich het bezoek van REL aan Melrose RUFC ook nog goed kon herinneren. Na het uitwisselen van visite kaartjes nam Jan het initiatief om Chambers uit te nodigen voor de opening van het nieuwe clubhuis.

Thierry verraste eenieder door met een doos vol fish en chips binnen te stappen wat door de vele nog aanwezigen enorm kon worden gewaardeerd. De term fingerfood werd eer aangedaan.

Tegen sluitingstijd werd het dan toch echt tijd om de voettocht terug richting de stad aan te vangen.

In opperbeste stemming werd tot in de vroege ochtend uren genoten van de vele charmes van Edinburgh by night.



Het was een prachtige dag geweest met een mooie wedstrijd, Tuurke was geheel tevree, trots op zijn team en hun overwinning, gelukkig van de vele Schotse lekkernijen die hij had mogen nuttigen, blij dat hij zich op tijd nog had herinnert wat hij aan zijn zonen had beloofd. Reeds glimlachend om hetgeen hij zijn vrouw bij terugkomst had beloofd.

Met een brede grijns op zijn gezicht ging langzaam zijn lichtje uit en droomde hij gelukzalig van het vooruitzicht van een over- heerlijk Schots brefkasje de volgende dag. (al koste het enige moeite om de oogjes te openen)

TUURKES TRAVEL TALES, November 2012-12-09,
Edinburgh, Schotland,



REL bordsporsors.....

Van Leerzem Italiaanse keukens

ETW Breda bv

Target Standbouw bv

Accept Development

Bresam Heftrucks

Soton BV

Café Corenmaet

Joop & Helma

Verpo totaalstoffering

Café Hof van Holland

Luyten Adviesgroep

Verdaasdonk Hoogwerkers

Café Hotel Het Witte Paard

Rotterdam Rail Feeding

AVS Engineering

X-treme sportswear

Promises Graphic Designers

203



Verdaasdonk

STEIGERS HOOGWERKERS METAALBANKWERKERIJ

verkoop • verhuur • onderhoud & keuring

Notselseweg 3 • 4856 AH STRIJBEEK
+31(0)76 - 565 49 83 • www.verdaasdonkstrijbeek.nl

