



RUGBYCLUB ETTEN-LEUR



KERSTSCRUMPIE DECEMBER 2010





Colofon

WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL

Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur,
opgericht 14 juni 1971

Bestuur Rugbyclub Etten-Leur

Voorzitter	Thierry Bayle	0641-231813
Vice-voorzitter	Mels Teunissen	0653-542599
Secretaris	Jaap Janssen	0625-048310
Penningmeester & ledenadministratie	René Pijnenburg	0622-803354
Jeugdcoördinator	Charlotte Taylor	0628-410571
Algemeen bestuurslid	Wanne Wevers	0655-892747

Ereleden Rugbyclub Etten-Leur

Peter van Maanen († 2000)
Joop Jansen
Aad van Buitenen
Ton van de Sande

Redactieadres

René Pijnenburg
E-mail: Penningmeester@rugbyclubettenleur.nl
Tel: 06 – 22 80 33 54



Om te beginnen.....

Hier is hij dan: de enige echte super dikke Kerstscrumpie. Bordenvol leuke stukjes. Nieuws uit de jeugdhoek, stukjes van Cis, met humor uiteraard. De voorzitter is er weer eens voor gaan zitten en dit maal ook een bijdrage van onze TC. Natuurlijk weer leuke foto's en aankondigingen van leuke activiteiten bij onze club. En wat is een Kerstscrumpie zonder het jaarlijkse kerstverhaal. Met grote dank aan de schrijver!

Veel leesplezier, fijne Kerstdagen, goede jaarwisseling en veel plezier in 2011

René Pijnenburg

Van de voorzitter.....

Sleeën, schaatsen, prachtige plaatjes voor de Ansichtkaarten, dit hoort bij onze Hollandse winter. De een vindt het prachtig en de ander verfoeit het. Persoonlijk ben ik een voorstander van het meer subtropische klimaat, maar goed, een paar handschoenen aan en een sjaal om en we zijn onderweg. Bij thuiskomst lekker tegen de kachel aan zitten maakt het dan weer helemaal goed. Ik voelde mij dan ook niet erg om m'n gemak in ons clubhuis de afgelopen paar dagen. De CV ketel heeft het na vele jaren van trouwe dienst begeven en dat betekent dat we de waterleidingen ijsvrij moeten houden met kacheltjes, totdat we een andere ketel geplaatst hebben of deze toch weer aan de praat hebben. De winter lijkt het keteltje toch teveel te worden.

Niet alleen de cv ketel lijkt enorme last te hebben gehad van de kou maar ook de spelers. Als ik de trainingsopkomsten zie (praat ik niet over de jeugd aangezien deze afgelast zijn, maar daar kom ik later op terug) lijkt het er op dat er nogal wat "beren" in de club aan een winterslaap bezig zijn. Dit geldt overigens voor de heren van Rel 1 als Rel 2. Het seizoen is nog lang niet voorbij, er staat voor beide teams nogal wat op het spel. De heren van Rel 2 kunnen het kampioenschap bijna ruiken en REL 1 zal nog alle zeilen bij





moeten zetten om de nacompetitie te ontlopen. Voor beiden geldt dat dit alleen al genoeg reden moet zijn om te trainen.

Jeugdtrainingen hebben zwaar te lijden gehad onder de winter, keiharde velden maken het lastig om een goede en veilige training af te werken met de jeugd. Alternatieven worden gezocht om deze dagen toch lekker bezig te blijven. Hierbij zijn alle ideeën welkom... Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat de spelers blijven komen, het is voor de trainers en organisatoren erg moeilijk en frustrerend om een hoop effort te steken in iets waar maar een paar spelers op af komen. Ik heb begrepen heb dat het afmelden bij de jeugd al een stuk beter gaat dan voorheen, nu het laatste stukje nog.

Terugkijkend op afgelopen jaar ben ik gematigd positief over het geheel binnen de club. Sportief gezien hebben we met Rel 1 het beste seizoen sinds promotie naar de ereklasse gedraaid. De playoffs werden op de laatste speeldag ontlopen, een prestatie van formaat! Rel 2 heeft een prima seizoen afgesloten met een plek in de sub-top. De jeugd heeft het lastig gehad in de klasse's waarin gespeeld werd maar zeker aan het eind een sterk stijgende lijn laten zien. Het eerste deel van dit seizoen is voor REL2 uitstekend gestart, REL1 startte veelbelovend waarbij er in de eerste 4 wedstrijden meer punten zeker niet onverdiend geweest waren, dit biedt perspectief voor het 2^e deel van de competitie.



Organisatorisch staan we er beter voor dan vorig jaar. Met alle commissies (nagenoeg volledig) bezet zijn we zeker op de goede weg, vele handjes maken immers licht werk. Dit betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen, er gaat een hoop effort zitten in het draaiend houden van "ons" cluppie. Elke bijdrage is hierbij dan nog altijd meer dan welkom. Financieel blijft het voor een kleine vereniging als de onze een kwestie van elk dubbeltje 3 keer omdraaien maar de cijfers laten tot dusver een positievere lijn zien in

vergelijking tot vorig jaar. Dit blijft wel een punt van aandacht, cv-ketels die het begeven helpen hier niet bij.

De gemeenteraad heeft 13 december met overgrote meerderheid besloten akkoord te gaan met het plan welke voorgelegd is. Voor diegenen die het niet gevolgd hebben; REL heeft de keuze om naar de Streek te gaan (niets nieuws) of op de huidige locatie te blijven onder een aantal voorwaarden. Dit betekent dat de plannen van groene wig, middenveld archilles, etc.... welke de afgelopen tijd voorbij zijn gekomen, naar de prullenbak zijn verwezen. Om jullie (de leden dus) een goed beeld voor te kunnen leggen van beide varianten welke nog open staan is de commissie CGK druk bezig om dit op



papier te krijgen. Er zal binnen niet al te lange tijd, en in ieder geval VOOR 1 februari een B-ALV volgen waar jullie de keuze moeten maken voor welke optie we gaan. De datum van 1 februari is de datum welke door de gemeente is aangegeven als deadline voor het geval we naar de Streek willen verhuizen. De honkbalvereniging Stags gaan zeker naar de Streek en dat betekent dat er zsm begonnen moet worden met de uitvoering van de plannen, vandaar ook de datum 1 februari. Ik kan een ieder verzekeren dat er met man en macht gewerkt wordt om de zaken helder en transparant te krijgen zodat jullie een goede beslissing kunnen nemen. Wordt vervolgd.

Verder rest mij alleen nog jullie allemaal heel fijne dagen toe te wensen, wees voorzichtig met vuurwerk en volgend jaar veel rugbyplezier!

Met ovale groet,
Thierry



Oud tegen Jong.....

Zondag 2 januari

wordt wederom de traditionele wedstrijd Oud tegen Jong REL gespeeld. Deze wedstrijd gaat altijd door, ongeacht de conditie van het veld.



Na afloop van de wedstrijd is er uitgebreid de gelegenheid elkaar al het beste voor 2011 toe te wensen.

Traditiegetrouw zal ook de Leurse Prins Carnaval met zijn gevolg (De Leurse Leut) na de wedstrijd van de partij zijn. Al jarenlang is deze middag een van de gezelligste evenementen van onze club.

Verzamelen: 13.00uur

Kick Off: 14.00uur

Dit mag u echt niet missen!!!!

We hopen op een grote opkomst van zowel spelers, ouders als andere Rellers.



Veertig jaar Rugby in Etten-Leur: een oproep aan de leden

Zoals je weet, bestaat onze club in 2011 veertig jaar. In het kader daarvan heb ik het plan opgevat om een jubileumboek te gaan samenstellen. Een boek dat zal verschijnen op precies de datum dat REL is opgericht (14 juni) en dat vooral zal bestaan uit bijdragen van (oud-)leden, supporters en andere betrokkenen.

Inmiddels heb ik een groot aantal mensen aangeschreven en ze gevraagd of ze een bijdrage willen leveren aan dit boek. De eerste reacties zijn al binnen en aan de hand daarvan ben ik aan de slag gegaan. Vanzelfsprekend maak ik hierbij ook gebruik van verslagen van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, van oude scrumpies en oude krantenknipsels. Helaas is het ondoenlijk om alle leden om een bijdrage te vragen, dus vandaar deze oproep. Weet je nog leuke anekdotes, heb je nog bijzondere foto's of heb je het gevoel een bijdrage te kunnen leveren die absoluut niet mag ontbreken, stuur me dan even een mailtje op onderstaand adres. Om het boek ook nog bijzonder vorm te geven, ben ik ook nog op zoek naar iemand binnen de club met een grafische achtergrond. Naar iemand die met mij belangeloos mee wil denken over de uiteindelijke vormgeving. Wie wil me helpen?

Ik hoop, en reken een beetje, op veel reacties. Deze kunnen je sturen naar:
Joost.gielen@princess.nl.

Joost Gielen

IVECO



Satéavond met karaoke.....

Arthur verzorgt in ons clubhuis op zaterdag



5 februari 2011 een overheerlijke satéavond

De saté wordt geserveerd met verse nasi en met verse gado gado.

Alle senioren, colts en ouders zijn van harte uitgenodigd

Aanvang 19.00 uur

Na de specialiteiten van Thuur gaat de avond verder met een heuse



Uw bijdrage voor deze geweldige avond is € 25,00. Dit is inclusief saté, nasi, gado gado, karaoke en drankjes. Drankjes zijn tot 23.00uur inclusief, daarna gelden de normale consumptieprijzen.

Van uw bijdrage gaat € 2,50 naar de komende jeugdtrip, die zal plaatsvinden in het weekend van 28 mei 2011.

Opgeven voor deze avond kan vanaf nu tot en met 20 januari bij Arthur. Dit kan op de dinsdagavonden en telefonisch 06-1315 1530 of 0161-49 33 73.



S.v.p. betalen aan Arthur bij aanmelding.

Maximaal aantal deelnemers voor deze schitterende avond is 75.
Geef je dus vandaag nog op!!



DEBA

BEDRIJFSWAGENS

Café Corenmaet, een
café met kaart en een
gratis gulle glimlach.
Eten en drinken gaan
hier hand in hand.

café
CORENMAET



Havermarkt 1 • 4811 WG Breda • Tel.: 076-5211350

www.corenmaet.nl

Van de Technische Commissie.....

Een aantal Scruppies zijn er verschenen zonder een stukje van de TC, de reden hiervan is eigenlijk even simpel als begrijpelijk. Het schrijven van een stukje vraagt aan de ene kant best wat tijd, en aan de andere kant is het geven van interessante informatie niet eenvoudig.

Als TC ga je toch niet het achterste van je tong laten zien, terwijl je toch een boeiend stukje wil schrijven, een contradictie in goed Nederlands.

Dan maar een beschouwing van de resultaten tot nu, misschien tegen het licht gehouden met de situatie zoals die voorzien, gehoopt, was. En een snuffje, zeer gewaagd, over de rest van het seizoen.

Een groot voordeel is dat de TC nog weinig heeft geschreven voor de Scruppie, dus best wat kopij, nu nog opgesloten tussen de oortjes.

Waar te beginnen, bij het begin van het seizoen? Geschiedenis, niets meer aan te doen, hier kan je over schrijven wat je wil, veranderen doe je het niet meer. De mooiste excuses gaan echt geen punten méér brengen, dus dan maar de rest van het seizoen? En dan hebben wij het natuurlijk over het eerste, the first grade, zo mooi genoemd door Mess.

Of over het tweede? Succesvol tot nu, het kan nog mooi worden, een kampioenschap?

CJ heeft de afgelopen seizoenen mooi werk geleverd en hiermee de basis gelegd voor een seizoen met een mooi slot? Marcel, Piet, Wanne, en Thuur, en de mannen, zijn met iets moois bezig, het is een mooie mix van oud en jong. Met een beetje geluk komt het tweede wat dichterbij het eerste, dan is de stap voor de naturals niet zo groot. Dan kunnen de talenten wat eenvoudiger aansluiten. Een mooi bijkomstigheidsfeit is dat als er een ref moet komen op zondag dat Gerard ook nog in de wei komt, een beetje beweging is goed voor hem.



Nu het moeilijke stukje, the First grade. Tot nu toe een moeilijke strijd, een beetje pech, net de verkeerde beslissing, een eerste rij die naar huis gaat, en vooral tegenstanders die ook gewoon sterker zijn.

Voor de start van het seizoen denk je, we doen er nog een schepje op, we zorgen voor een sterke front five, Mess vist nog wat aardige spelers uit zijn Australië en een plekje hoger of misschien wel 2 mag geen groot probleem zijn.



Dat is het dus wel, om eerdergenoemde redenen, waarvan de belangrijkste is, dat de tegenstander ook gewoon sterker geworden is. Want aan de start van het seizoen waren we gewoon sterker. En daar staan we dan, halverwege, op de voorlaatste plaats, goed voor nacompetitie, zelfs een plekje hoger is ook niet genoeg. Dan moet je tegen de op de 2^e en 3^e plaats geëindigde ploegen spelen voor een plekje in de Ereklasse. Om als 7^e te eindigen moeten we boven Cas, die staan 7 punten boven ons, en boven Utrecht terecht komen en blijven, en die staan 6 punten boven ons.

Ergo, deze punten pakken en dan mogen Cas en Utrecht geen punten meer pakken. Zal geen gemakkelijke zaak worden. Kom op dan maar, de schouders eronder en proberen de goede flow vast te houden, de mind set is goed, de trainers hebben er vertrouwen in. Het enige wat een beetje mee moet werken is het weer, die slechte velden maken een goede training heel lastig. Daarnaast is het helemaal niet leuk om te trainen in een paardenbak en op zondag naar de koopzondag te "moeten". Voor de supporters een minder leuke maar voor de spelers en het ritme een ramp.

Maar goed, 8 januari pakken we het weer op, thuis tegen Den Bosch, na de wedstrijd Oud tegen Jong op 2 januari! Voor nu het lijf fit houden, goed genezen van de auwtjes, lekker samen trainen. Genieten van de gezellige Kerstdagen een leuke knallende, spetterende van Oud op Nieuw hebben.

Om vooral helemaal klaar te zijn om op 8 januari vooral lekker te ballen tegen Den Bosch!

Fijne feestdagen en een gezond en sportief 2011.
De TC



Sol-Art – Markt 82b – 4875 CG – Etten-Leur
Tel 076-5022830 – fax 076 – 5038652
e-mail info@sol-art.nl - website www.sol-art.nl

Modderpret.....

Terwijl moeder Dieneke vol energie de bar runde tijdens de wedstrijd REL 2 vs de Bokkerijders hebben haar kinderen zich buiten goed vermaakt. Het had wel een “klein beetje” geregend. Dus helemaal schoon zijn ze niet uit de strijd gekomen.





Van het front.....

(Met dank aan Paul Davey en de Vrienden van 2)

Op 18 augustus ben ik eindelijk begonnen aan mijn opleiding tot officier by de Genie op de KMA te Breda. Het luie leventje is duidelijk voorbij en sporten, stekkeren en doorgaan behoort tot de orde van de dag. Nooit geweten hoe mooi het bos er van dichtbij uitziet en hoe lekker een bedje van varens slaapt na een lange wandeling met een goed gevulde rugzak. (en hoe nat een te diep gegraven ligsleuf is na een fris regenbuitje ☺)

Kortom het is genieten in het Militaire leven. Nadat bij de ontgroening bleek dat ik zowaar Rugby liedjes kon zingen in allerlei houdingen en onder enige alcoholische druk werd ik al snel uitgenodigd om deel te nemen aan het Cadetten Rugby Team. Op maandag en woensdag avond trainen we met een (groeïend) aantal enthousiastelingen op het sportveld van de KMA. Als gevolg van de verschillende leergangen van de spelers en ieders afwijkende opleidings traject is het moeilijk om aan de landelijke competitie deel te nemen.

Na enige trainingen bij de kadetten te hebben gevolgd en wedstrijden bij REL1 te hebben gespeeld heb ik Paul Davey gevraagd of hij eens een keertje een gasttraining zou willen verzorgen. Nadat we Paul na de training wat versnaperingen in de Spijkerbar, (bij velen van U zeer wel bekend uit vroegere tijden), in het vooruitzicht hadden gesteld, is hij inmiddels 1 x per week bezig met het spelpeil van het kadetten team sterk te verbeteren.

Dat met een goede conditie, onbeteugelde inzet en AUSSIE STYLE training tevens ook een leuke wedstrijd gespeeld kan worden hebben we inmiddels ook mogen ervaren. In het weekend van 13 november waren we met de KMA te gast op de Royal Military Academie te Sandhurst in Engeland.

We waren te gast met een grote sport delegatie van de KMA voor een uitwisslings-programma waarbij ook Rugby op het programma stond. We speelden tegen onze Engelse militaire collega's een beresterke wedstrijd en Pauls "Australian tips & tricks on how to score a try" hebben er toe geleid dat het Cadetten team voor het eerst sinds de uitwisselingen met Sandhurst op Engelse bodem heeft weten te scoren en zowaar tijdens de rust op voorsprong stond.

Dat we in de tweede helft een vrijwel volledig vers team van tegenstanders kregen, die vervolgens al scorend ten strijde trokken en de wedstrijd wonnen, mocht voor ons de pret niet drukken. Onze eerste try op Engelse bodem werd na de wedstrijd en de latere stapavond in London door ons uitbundig gevierd. Coach Paul werd 's avonds in London

opgevangen na het verlies van zijn geliefde Australia en voorzien van de nodige troosters.

Een gaaf shirtje en een mooie stropdas van de tegenstander rijker, en een verkiezing tot “man of the match” deden de opgelopen aurtjes en krasjes al snel vergeten. De hoofdpijn is de volgende dag wat langer blijven hangen.

Paul traint de Cadetten wekelijks en scout tegelijkertijd talent voor REL en heeft op deze manier 2 collega's in het groen enthousiast naar REL overgehaald, welke beiden al in het eerste team hebben mee gespeeld. Kort na de Engelse trip hebben we een gezamenlijke avond match gespeeld in Etten-Leur waarbij Paul het niet kon nalaten om mee te doen en zijn “one try per match “ te scoren.

Paul,

Thanks on behalf of CRFS for all the hard work you have put in to the team, thanks to all other REL players that have helped out during our weekly training.





Vrienden van 2, dank voor het mogen gebruiken van het Vrienden van 2 uit shirt. We hebben U en uw sponsor met trots vertegenwoordigd in Engeland. Als dank aan allen een foto van na de wedstrijd met onze tegenstander .

Eenieder een bijzonder prettige kerstperiode toegewenst,
Tom

MSE <i>Systems.nl</i>	Montage Service Etten-Leur
---------------------------------	---

Laadkleppen & Bedrijfswageninrichtingen

Uitgave volgende Scrumpie.....



Scrumpie april 2011
Deadline 3 april, verschijnt op 8 april

Noteer bovenstaande data in uw agenda



Onderschept.....

Hieronder copie van een authentieke brief, ontvangen door Belgacom !
Lees vooral het post scriptum !

Beste mijnheer van Belgacom,

Ik heb het genoegen u de ontvangst te melden van uw brief van 12 april jl. waarin u voor de derde keer betaling vraagt voor het geld dat ik u schuldig ben.

Gelieve te noteren dat ik het bedrag dat u eist absoluut niet betwist en dat ik de oprechte intentie heb u zo snel mogelijk te betalen.

Aan de andere kant echter heb ik nog veel meer schuldeisers die ik ook wens te betalen.

Het is daarom dat ik elke maand de namen van al mijn schuldeisers op briefjes schrijf en in een hoed steek, en daaruit de onschuldige hand van mijn dochtertje van drie een naam laat trekken, die dan zo snel mogelijk zijn factuur betaald krijgt.

Ik durf hopen dat uw naam binnenkort getrokken wordt.

Gelieve inmiddels mijn oprechte gevoelens van hoogachting te willen aanvaarden.

Handtekening

P.S. : Gezien de onbeleefde en scherpe toon van uw laatste brief, deel ik u mede dat u niet zal mogen deelnemen aan de twee volgende trekkingen.



Nieuw bloed.....

Naam Remco van den Nobelen

Leeftijd Ik ben in oktober 16 jaar geworden

Wanneer ben je begonnen bij REL? Begin november. Ik heb nog geen wedstrijden gespeeld. Want ik wil eerst leren wat het spelletje inhoudt.



Had je voordat je bij REL begon al eerder rugby gespeeld?Nee.

Door wie ben je gaan rugbyen? Mijn broer (Robbert van den Nobelen) speelde eerst bij de junioren en nu bij de colts. Ik kwam regelmatig kijken. En van het 1 kwam het ander

In welke categorie/team speel je? Ik ga voor de junioren spelen.

Op welke positie speel je? Zoeken we nog uit.

Wie is je trainer? Rik Roovers met assistentie van een heel stel anderen.

Welke school zit je? Ik zit op het Berkenhofcollege te Breda en volg praktijkonderwijs

Heb je al een vriendin? Nee, geen tijd voor.

Wat heb je voordat je rugby bent gaan spelen aan sport gedaan? Ik heb een paar jaar aan badminton gedaan

Ga je wel eens naar REL 1 kijken? Ja en ook naar de colts als Robbert speelt

Welke wedstrijd heb je gezien? Een stel thuiswedstrijden van het eerste en wat wedstrijden van de colts.

Heb je het naar je zin bij REL? Ja, En jaap zeurt niet meer, Of ik wil gaan rugbyen.

Wat zou je eventueel willen wijzigen bij REL? Ze zijn wel erg zuinig op de rugbyballen.

Wat je verder nog wilt toevoegen. Ik moet nog een heleboel leren . Net als tackelen enz.



REL, een potent clubke.....

Het nieuwe leven
Zo heel erg mooi en klein
Het is niet te omschrijven
hoe blij wij met jou zijn...

Hoera, we hebben een dochter!

Jada

Maria van Nieuwland

Ruud en Marjolein van Nieuwland - Maltha



Ruud en Marjolein, van harte gefeliciteerd met jullie dochter Jada.

REL Seniorentrip.....

De datum is bekend. Noteer vast het weekend van 16 april in uw agenda.



40-jarig jubileum Rugbyclub Etten-Leur.....

Rugbyclub Etten-Leur is opgericht op 14 juni 1971. Dat betekent dat onze club op 14 juni 2011 40 jaar bestaat. Omdat 14 juni 2011 op een dinsdag valt zullen alle activiteiten in verband met het 40-jarig jubileum plaatsvinden op

Zaterdag 18 juni 2011

Overdag staat uiteraard in het teken van rugby en 's avonds, na het eten gaan we los. De organisatie is al volop bezig en het komt er leuk uit te zien. Alle activiteiten zullen plaatsvinden in en om de grote tent die op het parkeerterrein van REL wordt geplaatst.

Uiteraard zullen alle leden, oud-leden, sponsors en alle andere mensen met een REL hart worden uitgenodigd. Mocht je personen kennen die we zeker niet mogen vergeten, geef die dan even door met het juiste adres op penningmeester@rugbyclubettenleur.nl

It's
**PARTY-
TIME**



**Trappenfabriek
Vermeulen**

Trappenfabriek Vermeulen BV

Lokkerdreef 14
4879 ND Etten-Leur

Tel.: (076) 508 80 00
Fax: (076) 503 33 43

Internet: www.vermeulen-trappen.nl

Groots in trappen

Showroom met 35 trapopstellingen,
geopend maandag tot en met zaterdag



Houten en stalen trappen voor particulier en bedrijf

BAGIJN TOOLS



BREDA



Bagijn Tools – Minervum 7219 – 4817 ZJ – Breda

Tel 076-5143399 – fax 076 5209953

e-mail bagijntools@planet.nl



Arthur en Peter

Van Saté tot Rijsttafel en van Luxe Hapjes tot Tapas

Een gezellige avond met vrienden, receptie of verjaardagsfeestje?

Door een zeer gevarieerd aanbod van Tapas en Indonesische rijsttafel stellen wij het buffet samen op onze eigen persoonlijke wijze

Wij verzorgen uw Rijsttafel en of Tapas catering
vanaf 8 t/m 50 personen

06- 13 15 15 30

06- 12 29 41 49

REL NovemberFest.....

Heb je het gemist? Gelukkig hebben wij de foto's nog









Uit andere bladen.....

Uit: PZC 29 november 2010

Arko Hoondert, rugbyer met schouders en benen

GOES - Arko Hoondert stond er na afloop van de rugbyinterland Nederland- Duitsland beteuterd bij. Terwijl de bondscoach in de nabespreking uitgebreid zijn teleurstelling verwoordde, staarde de Bevelander alleen maar naar de grond.

Nederland had met 10-29 verloren en Hoondert had maar drie minuten in het veld gestaan. „Ik heb er niets aan kunnen doen. Dat geeft een machteloos gevoel.”

De 23-jarige Hoondert maakte vorige week tegen Tsjechië als invaller zijn debuut in Oranje. Hij was daarmee na Arno Seybel, Benjamin Mast en Christian Moeliker de vierde Zeeuw die voor het Nederlands rugbyvijftiental uitkwam.

Hoondert had verwacht dat hij zaterdag tegen de oosterburen in de basis zou beginnen. Woensdag zag de voormalige Tovaal-speler zijn kansen stijgen nadat bondscoach Jean Bidal de selectie had bekendgemaakt. De twee spelers met wie hij een week eerder moest concurreren voor een basisplaats, waren nu buiten de selectie gelaten. Twee dagen later werden zijn illusies echter de grond ingeboord. Op de spelerslijst zag hij dat hij niet het shirt met nummer dertien, maar dat met nummer twintig moest aantrekken.

Achtenzeventig lange minuten moest Hoondert zaterdag op het ijskoude rugbycentrum in Amsterdam toezien hoe zijn ploeggenoten er weinig van bakten. Het leek wel of ze glijmiddel op hun handen hadden, want ze lieten de ene na de andere bal door de vingers glijpen. Bovendien misten de kicks veelal de goede richting en ook op de line-outs was veel aan te merken. Om toch nog wat te doen te hebben, bracht Hoondert bij dode spelmomenten flessen water naar zijn ploeggenoten. En bij vrije trappen en conversies bracht hij de tee, het onderzettertje voor de bal, naar de plaats van bestemming. „Op die manier kon ik een beetje warm blijven en voelde ik me nog een beetje bij de ploeg betrokken. Ik wilde er zo verschrikkelijk graag in”, keek het Zeeuwse rugbytalent terug. „Maar het mocht niet. Ik raakte enorm opgefokt.”

Zaterdag 27 november 2010 werd zodoende een smetje op zijn verder voorspoedig verlopende rugbycarrière. De in de Perponcherpolder (tussen Wolphaartsdijk en 's-Heer Arendskerke) geboren en getogen Arko Hoondert begon op zijn tiende bij het Goese Tovaal met rugbyen. Hij bleek een groot talent en doorliep nagenoeg alle jeugdselecties. Op z'n zeventiende verkaste hij naar Oisterwijk Oysters, dat in de ereklasse speelde. Twee jaar later stapte hij over naar Rugbyclub Etten-Leur (REL), eveneens een ereklasser. Daar speelt Hoondert nu drie jaar.



De Bevelander zorgde vorige week voor een mijlpaal bij Tovaal. Hij werd de eerste speler van die club in het grote Oranje. „Schrijf dat liever maar niet op, want dat doet pijn", zegt Alex Vlieland. De 31-jarige Kapellenaar bracht Hoondert dertien jaar geleden de eerste beginselen van het rugby bij. Vlieland had zelf de eerste Tovaal-speler in de nationale A-selectie willen zijn. Evenals zijn pupil doorliep hij alle jeugdselecties, maar toen de laatste stap gemaakt moest worden, raakte hij geblesseerd aan zijn schouder.

Desondanks streelt het Vlieland dat zijn pupil het zo ver geschopt heeft. Hoondert is een supertalent, vindt hij. Maar daarmee alleen kom je er niet. „Hij is ook enorm nieuwsgierig. Daardoor heeft hij veel geleerd en leert hij nog steeds. Je ziet hem elk jaar beter worden."

„Zijn loopvermogen is een van zijn sterke punten", vindt Vlieland. „En zijn timing niet te vergeten. Hij duikt op het juiste moment de gaten in. "

„Ik ben in de driekwart een van de snelste spelers van de ereklasse", weet Hoondert zelf. „Vooraf mijn versnelling is sterk. Van tachtig naar honderd procent, van z'n vijf naar z'n zes zeg maar, daar ben ik goed in. Je kunt dan net het verschil maken tussen wel of niet getackeld worden. Je kunt zo ook voor extra ruimte zorgen op de flanken. Omdat ze jou in bedwang moeten houden, komen de tegenstanders daar dan mensen tekort." Verder kent zijn inzet geen grenzen. Hoondert zet alles aan de kant voor zijn sport. Bijvoorbeeld in de afgelopen weken, waarin hij zich met Oranje op de twee interlands voorbereide. „Ik heb het even erg druk", erkent hij. De laatste weken bestonden alleen uit werken, rugbyen en rusten. „Ik heb sinds drie weken een baan en al langer een vriendin. Zij vindt het momenteel niet zo leuk."

Als voorbereiding op de interlands tegen Tsjechië en Duitsland trainde Hoondert op maandag, woensdag, vrijdag en zondag met het Nederlands team. Op dinsdag en donderdag trainde hij bij zijn club REL. Als klap op de vuurpijl moest hij vrijdag ook nog even naar de Fontys Hogeschool in Tilburg. Daar kreeg hij zijn diploma uitgereikt, omdat hij is afgestudeerd in de commerciële economie. Hij deed geen vier, maar vijf jaar over zijn studie, in verband met het rugby. Met dank aan NOCNSF, dat bijdroeg in de extra kosten.

Hoondert en Vlieland spelen nu bij REL, de rugbyclub uit Etten-Leur. Ze zijn niet de enige Tovaal-spelers; Jacco Korstanje en Sjoerd Wartena rugbyen daar ook. Ze hebben geen afscheid genomen van Tovaal.

Vlieland, aanvoerder bij REL, is nog steeds bestuurslid bij de Goese club. En hij weet nu al dat hij daar zijn carrière zal afbouwen. „Als ik kan, ga ik bij Tovaal kijken", meldt

Hoondert. „Daar zitten veel vrienden. Het is een ontzettend fijne club.“

In tegenstelling tot Vlieland denkt hij nog niet aan afbouwen. Hij wil nog veel, heel veel beter worden. Op 18 december, in de oefenwedstrijd tegen Hongkong wil hij er weer bij zijn, het liefst in de basis. En bij de volgende serie wedstrijden voor de European Nations Cup, in april tegen België en Moldavië, ook. Trainen, trainen en nog eens trainen zal Hoondert. Ook in het krachthonk. „Ik weeg nu bijna negentig kilo, maar zou graag nog iets zwaarder en sterker worden. Dat is belangrijk voor iemand die in de driekwartens speelt.“

Dikke kans dat die arbeid zich gaat uitbetalen. Jean Bidal, de door de wol geverfde parttime bondscoach uit Frankrijk, baalde zaterdag verschrikkelijk. „Waarom, waarom konden we niet spelen als op de training? We speelden tegen een team zonders schouders, tegen een team zonder benen en met bierbuiken. Ik ben diep, heel diep teleurgesteld.“

Voraf deed Bidal geen enkele moeite om zijn afkeer van de Duitsers te verbergen. „We hebben er niet voor niets drie oorlogen tegen uitgevochten. Ze hebben geen respect voor ons. Ik houd niet van Duitsers. Ze zijn formeel, leggen alles bij voorbaat vast. Wij Fransen zijn creatief, evenals de Nederlanders.“ Dat wilde Arko Hoondert graag laten zien en warempel, vlak voor tijd mocht hij zijn felgele hesje toch nog verruilen voor het fraaie oranje-zwarte rugbyshirt. „Toen ik me ermee verzoend had dat ik niet zou spelen, mocht ik er toch nog in. In mijn eerste tackle zat enorm veel frustratie. Ik geloof niet dat die Duitser het zo leuk vond.“

Eén balcontact en wat loopacties later floot de Italiaanse arbiter voor het einde: 10-29 na een 10-8-voorsprong.

Dikke kans dat Bidal de volgende keer wel voor Hoondert kiest. De Zeeuw is in elk geval een speler mét schouders, mét benen en zónder bierbuik. En met handen die de bal klemvast vangen.



Koen de Vries



verwijmeren groen bv

- **Particuliere tuinen**
- **Cultuurtechnische werken**
- **Groenvoorzieningen**
- **Boomverzorging**
- **Natuurbouw**



**Lage Vaartkant 7B
4872 NC Etten-Leur**

**Tel.: 076-5412347
Fax: 076-5420767
info@verwijmerengroen.nl
www.verwijmerengroen.nl**





Van de JeugdCie.....

Alweer de 3^e Scrupmie van dit seizoen en heel wat activiteiten verder.

Sinterklaas is vertrokken, het koude weer is begonnen, we hebben al een aantal weken niet kunnen trainen vanwege het weer, jammer, vinden ook wij als jeugdcommissie. We zijn op zoek naar alternatieven echter die zijn niet 123 gevonden. Maar achter de schermen wordt er natuurlijk wel door ons gezocht en hopelijk gevonden.

Wat hebben we als jeugdcommissie de afgelopen tijd ondernomen?

1. Clinic voor het Munnikenheidecollege. Op een zonnige vrijdag hebben we 3 1^{ste} jaars groepen van het Munnikenheidecollege op bezoek om kennis te maken met rugby. Dit waren enthousiaste leerlingen en ook wat gillende meisjes, die bang waren om vies te worden. dat is natuurlijk lastig bij rugby. Paul heeft dit perfect gedaan!
2. Etten-Leur Noord scoort, de leerlingen van basisscholen in dit gedeelte van E-L konden zich opgeven om 4 keer te trainen om zodoende kennis te maken met rugby. Onder leiding van Paul, Arthur en Rene is dit gelukt en we hopen hier natuurlijk weer wat nieuwe leden aan over te houden.
3. TBM-er van de week is geïntroduceerd. Een groot succes. Voor elke thuiswedstrijd wordt er een lootje getrokken en is er 1 TBM-er het middelpunt van de wedstrijd. Olv Jan de Jong loopt hij/zij vanaf 14.30 tot na de wedstrijd alles mee. De 3 TBM-ers Luke, Douwe en Pascal waren alle 3 super enthousiast.
4. Sinterklaas is op bezoek geweest en heeft samen met de TB-ers en ook een beetje met Mini's spelletjes gedaan en natuurlijk kreeg iedereen na afloop een lekkernij.

Wat kunnen jullie op korte termijn nog van ons verwachten?

1. We hebben een tussentijdse buitenactiviteit georganiseerd voor de TBM-ers die gaat plaatsvinden op 15 januari. Hiervoor reizen we af naar de prachtlocatie de "Steengroeve" in Chaam.
 - ❖ We gaan het volgende doen:
 - ❖ Verzamelen bij REL en dan in colonne naar het mooie Chaamse land.
 - ❖ De TB-ers gaan midgetgolven en de Mini's boogschieten.
 - ❖ Daarna eten we met z'n allen een pannenkoek.
 - ❖ Na het eten mogen de TB-ers boogschieten en gaan de Mini's midgetgolven.
-



- ❖ Natuurlijk sluiten we de dag af met de gebruikelijke sterke verhalen en een drankje!!! Meer nieuws en details krijgen jullie nog via een pracht uitnodiging!

Voor de J.C.'s hebben we ook nog iets speciaals in gedachten, maar daar krijgen jullie uiteraard nog bericht over als alles in de bekende kannen en kruiken is.

2. Jeugd jubileumtrip

Jawel alle jeugdleden van REL, de jeugdcommissie kan met trots vermelden dat de trip aanstaande is!!

De datum is bekend en noteer alvast in jullie agenda: het weekend van 28 mei 2011.

De bestemming is ook al bekend en dat is het pittoreske Verder is de jeugdspot (zie de bar) omgetoverd tot trippot 2011, en ieder mag daar een bijdrage leveren voor de ge-wel-dig-e trip naar ??????

Natuurlijk hoort er een rugbybal bij, een bus , songboekjes, tripleiders enz., enz.,...

Kortom het beloofd een stik gave jubileumtrip te worden voor zowel de turf als de colt!!! Meer nieuws volgt; houd jullie mailbox in de gaten en houd jullie oren en ogen open.

Wij houden jullie op de hoogte!!!!!!!!!!!!!!

Met ovale groeten,
Arthur, Corné, Nicole en Charlotte van de jeugdcommissie

Ps. De J.C. wenst een ieder fijne kerstdagen toe en een gezond 2011 !!!



Jingle bells, jingle bells.....

Door de alsmar aanhoudende vorst waren de trainingen al weken afgelast. En dat was balen voor de jonge Jagers, die leefde voor zijn sport en wel 4 tot 5 keer per week op het trainingsveld te vinden was. Hij moest nu zijn heil proberen te zoeken in de sportschool.



Niets vond de talentvolle sporter saai. Een beetje aan gewichten lopen te trekken, hardrennen op een loopband en vervolgens nog een klein half uurtje sleuren aan een roeimachine. Liever rende hij in de frisse lucht op het veld, lekker zweten om zo te proberen zijn talenten verder te ontwikkelen. Vriescou of niet, weer of geen weer. Helaas zat er dat dus al een tijd niet in en moest hij zijn conditie op peil houden in een veel te dure particuliere sportaccommodatie. Wel eentje die zijn naam al jaren als sponsor had verbonden aan die van Sportclub 't Opstootje. Zo ook vandaag.

Hij had zich net in zijn sportkleden gehesen was amper actief met sporten toen zijn mobieltje ging. Nu het ding in zijn locker in de kleedruimte lag, miste hij de oproep.

“Ik krijg hem niet te pakken, ik denk dat hij aan het trainen is” zei de oude Jagers tegen zijn maatje Sonny van de Klei. De twee waren al jaren verantwoordelijk voor het technisch beleid van Sportclub 't Opstootje en wilden met de jonge Jagers overleggen over de tweede helft van het seizoen. Door de extreem slechte weersomstandigheden, eerst weken regen en nu al een maand streng aanhoudende vorst, waren er dit seizoen nog maar vier wedstrijden van de competitie gespeeld. Het zag er naar uit dat de nationale bond ook het volledige programma van het laatst weekend voor de kerst zou gaan annuleren en zodoende was er ruimte genoeg om over de personele bezetting van het eerste team te brainstormen. Dat was ook wel nodig ook, want alle vier de wedstrijden werden met ruime marge verloren. En dat terwijl Sportclub 't Opstootje nog nooit met zo'n brede en dure selectie aan het nieuwe seizoen was begonnen. Er was binnen de verenging wel het nodige te doen geweest over die selectie. Slechts 1 speler was afkomstig uit de eigen jeugdopleiding, nota bene international Jagers, en de overige spelers kwamen uit verre oorden of naburige sportverenigingen. Met name de hoge kosten die dit met zich mee had gebracht was een doorn in het oog van het zittende bestuur en ook de nodige leden begonnen te morren. Zeker nu er geen resultaten kwamen. Secretaris Pietersen, overigens geen familie van oud-voorzitter Pietersen, was heel duidelijk geweest tijdens de laatste bestuursvergadering: “we kunnen ons die hoge vergoedingen simpelweg niet veroorloven. Willen we ooit nog verhuizen, dan zullen we een spaarpotje moeten hebben en dat is er nu echt niet” sprak hij zich uit. Koren op de molen van penningmeester Zeerenburg, die al jaren de kas beheerde van 't Opstootje. Iedere dinsdag bereidde hij thuis tegen heug en meug tientallen envelopjes met inhoud

voor en overhandigde hij ze in de rookruimte van het clubhuis aan de onder contract staande spelers. Bakken geld gingen er zo doorheen en Zeerenburg had zich al jaren verzet tegen dit soort betalingen. Eindelijk vond hij gehoor bij dit bestuur, want naast Pietersen liet ook de onervaren, maar enthousiaste kersverse voorzitter Ferry Veel zich overtuigen. Al weken hoorde hij het gemor onder de leden toen de bierprijs weer met € 0,15 moest worden verhoogd. Het moest immers uit de lengte of de breedte komen. Het bestuur zou de Technische Commissie gaan terug fluiten. Zo gezegd zo gedaan en secretaris Pietersen had Jagers sr. in kennisgesteld van het bestuursbesluit: er zou geen cent meer worden uitgegeven aan spelerscontracten en alles wat de Technische Commissie verzong, zouden ze zelf maar moeten financieren. Sportclub 't Opstootje moest weer terug naar de basis, terug naar haar leden. Jagers had furieus gereageerd op de boodschap en had eigenlijk het bijltje erbij neer willen leggen. Zijn maatje Van de Klei had hem echter nog binnenboord weten te houden en vond dat hij niet zo primair moest reageren. Vooral over de opmerking van Jagers dat er nu zelfs al vrouwen in het bestuur van 't Opstootje zaten en dat daardoor de beslissing was geforceerd, had Sonny zich opgewonden. "Laten we niet bij de pakken neer gaan zitten en onze jarenlange inspanningen zomaar het riool in laten gooien. We pakken het positief op en bedenken leuke initiatieven om geld bij elkaar te krijgen. Zodoende blijven we op het hoogste niveau acteren en gaat de club niet naar de kloten". Na enig getreuzel, had Jagers, wiens hart echt bij Sportclub 't Opstootje lag, zich bij de mening van Van de Klei neergelegd en waren ze bij elkaar gekropen om de strategie te bepalen. Het eerste wat ze wilden doen was Jagers junior ervan overtuigen dat hij moest aanblijven. Diverse aanbiedingen van topclubs hadden hem namelijk bereikt en als Jagers hierop zou ingaan dan was de lokale basis van de sportclub helemaal verdwenen. Nu ze de kleine, geblokte jongeman niet te pakken kregen, besloten de twee leden van de Technische Commissie het over een andere boeg te gooien. Ze zouden later wel contact opnemen met de jonge sporter. Ze moesten geld hebben en snel, want na het voortijdige vertrek van drie spelers, Poolse mijnwerkers die hun heil elders gingen zoeken, zaten ze dringend verlegen om nieuwe spelers en moest het spelersfonds gevuld blijven. Ze hadden geluk, want vanwege het slechte weer had de Bond onlangs besloten de deadline voor het aantrekken van nieuwe spelers te verzetten van 15 november naar 1 december. Ze hadden dus nog exact 2 weken de tijd.



Oud-voorzitter Antonissen legde de telefoon neer en keek verward om zich heen. Vorig jaar had hij de voorzittershamer vanwege drukke werkzaamheden met tegenzin moeten overdragen aan Ferry Veel en nadat hij hiertoe door nogal wat leden wat aangespoord had hij besloten aan te blijven als bestuurslid.



Helaas had hij de laatste bestuursvergadering niet kunnen bijwonen en had hij pas zojuist kennis kunnen nemen van het bestuursbesluit. Secretaris Pietersen had hem telefonisch gemeld dat de kraan van het spelersfonds dichtging en bracht deze boodschap alsof er vandaag aardappelen met vlees werden gegeten. Zonder enige emotie en volgens Antonissen zonder daadwerkelijk na te denken over de toekomst van Sportclub 't Opstootje. Wat zou de club immers zijn zonder vlaggenschip, zonder een team dat presteerde op het hoogste niveau. Hij was verbouwereerd en had niet alleen met Jagers en Van de Klei te doen met ook met zichzelf. Nadat de club namelijk jaren op een bedenkelijk niveau had gepresteerd, waren er onder zijn leiding rigoureuze stappen gezet om weer terug te keren op het hoogste niveau. Besloten werd om naast Trainer-Coach Rijn een internationale toptrainer uit het buitenland aan te trekken. In zijn kielzog kwam een aantal topspelers mee. Allemaal jongens die hun sporen hadden verdiend op hoog internationaal niveau en die natuurlijk niet voor een appel en een ei naar het Sportcomplex aan de Korte Tunnelstraat waren gekomen. Nee, Antonissen had persoonlijk zorg gedragen voor de financiering ervan. Sponsors werden gevonden en ook de leden moesten onder het mom van 'het is cruciaal voor het voortbestaan van onze club' een duit in het zakje moeten doen. De contributies waren na een verhitte discussie in de ALV met maar liefst 25% verhoogd. De leden gingen morrend akkoord en Antonissen herinnerde zich de memorabele vergadering nog goed. Het was vooral de oude Huurders geweest die fel tegenstand had getoond en ook behoorlijk wat medestanders had gemobiliseerd. Vanaf het begin van zijn lidmaatschap, toch al zo'n dertig jaar geleden had Huurders getracht een plaatsje te bemachtigen in het eerste team. Vooral omdat hij per wedstrijd wel zo'n 25 fouten maakte, was het er nooit van gekomen en had geen trainer het aangedurfd hem op te stellen. Net toen het leek te gaan lukken, waren de buitenlandse sterren aangekomen en was Huurders zijn felbegeerde plaats weer kwijtgeraakt. Het leverde een zware frustratie op en die vierde hij tijdens de ALV bot op het bestuur: "Hoe kunnen jullie ons, de jongens van het eerste uur en echte clubmensen, zomaar aan de kant zetten voor een stelletje dikbetaalde en verwende avonturiers?" Huurders overwoog zijn lidmaatschap op te zeggen, maar liet zich overtuigen door anderen. Een tweespalt dreigde, maar Antonissen slaagde erin het binnenbrandje te blussen door allerlei toezeggingen te doen. Een ervan was het beschikbaar stellen van een fors budget voor het tweede team en zo ontstond de hechte vriendenclub 'De maten van 2'. Deze basisgroep had ervoor gezorgd dat er eindelijk goede sportieve resultaten werden behaald met het tweede team.

Jagers en Van de Klei werkten hun plannen verder uit. Teammanager en verzamelaar van allerlei prullaria Te Oud werd ingeschakeld om illegaal 500 kerstbomen te kappen en deze tegen aantrekkelijke prijzen te gaan verkopen op de lokale markt en hun beider echtgenotes startten met het maken van kerststukjes. Ook deze werden met een mooie marge verkocht.



Jagers jr. was inmiddels klaar met zijn trainingssessie en had zijn vader al gesproken. Hoewel de aanbiedingen van de andere clubs bijzonder interessant waren, lag zijn hart toch echt bij Sportclub 't Opstootje. Een club met traditie, een club waar de ware liefde voor de sport nog bestond. Hij had zijn vader dus beloofd minimaal dit seizoen af te maken en had ook toegezegd af te zullen zien van de riant vergoeding die hem aan het begin van dat seizoen was toegezegd. Een tactisch briljante zet natuurlijk, want zodoende hadden de tegenstanders van het spelersfonds geen reden meer om de clubman iets kwalijk te nemen. Hij besloot verder om drie collega-spelers Christmas carols te gaan zingen op de Markt. Door de drukte tijdens de kerstinkopen zouden de mensen vast wel een kleine bijdrage over hebben voor het aanhoren van 'Jingle bells, jingle bells'. Dat bleek een juiste inschatting, want in drie dagen tijd hadden de sporters al het mooie bedrag van € 1500,00 bij elkaar gezongen. Het nummer werd zelfs op cd uitgebracht.

Jagers en Van de Klei zaten het geld te tellen. De opbrengst van de bomenverkoop was het beste gelopen, ruim € 2500,00 en de kerststukjes brachten nog eens € 450,00 in het laatje. Het totaalbedrag was amper genoeg om de lopende spelerscontracten te betalen, laat staan dat er nog nieuwe sterren gehaald konden worden. De mannen zagen het somber in en waren net van plan de spreekwoordelijke pijp aan Maarten te geven toen Traco Rijn belde: "Via een maatje van me kan ik 2 spelers uit Suriname, eentje uit Indonesië en nog eens 2 uit Sri Lanka invliegen. Spotgoedkoop en allemaal talenten. Ik denk dat we ze voor het schamele bedrag van € 10.000,00 in de pocket hebben". "Ben je helemaal bezopen" antwoordde Sonny "hoe denk je ooit een dergelijk bedrag bij elkaar te harken? We hebben net genoeg om de verplichtingen richting de huidige selectie na te komen. € 10.000,00, je bent gek"!

Maas liet zich niet uit het veld slaan. Hij reageerde dat de spelers allemaal afkomstig waren uit landen waarvoor vanuit de voormalige koloniale inspanningen het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zojuist grootschalige projecten had opgezet. Juist de inwoners van die landen konden op hulp rekenen en met een beetje creatief boekhouden moest het mogelijk zijn de spelers in dit kader te plaatsen. Het politieke klimaat was heden ten dage immers zo dat ontwikkelingshulp zwaar ter discussie stond, maar dat hulp aan voormalige kolonies nog steeds mogelijk was.

Jagers zag wel wat in de constructie en bedacht ter plekke een sociaal-maatschappelijk project. De nieuwe spelers zouden betrokken worden bij het opknappen van het clubhuis van 't Opstootje. Door jarenlang politiek getreuzel was er namelijk nog steeds geen zicht op een nieuwe accommodatie en dat zou nog wel eens jaren kunnen gaan duren. Het huidige clubhuis was dringend aan een opknapbeurt toe, want het viel bijna van ellende uit elkaar. Er moest een nieuw dak worden aangebracht, de keuken had een grondige renovatie nodig en alles moet voorzien worden van een nieuwe verflaag. Een project

waar de club zelf absoluut geen middelen voor had en wat toch wel was gecalculeerd op een bedrag van om en nabij de € 9000,00. Een prima klus voor buitenlandse

gastarbeiders en zo moest het uiteindelijk ook op papier komen te staan en richting Den Haag worden gestuurd. Een aardig werkje, maar niet onmogelijk. Jagers zou dit voor zijn rekening nemen en Sonny van de Klei nam de verblijfsvergunning op zich. Hier had hij de afgelopen jaren al aardig wat ervaring mee opgedaan.

Huurders had inmiddels de 'Maten van 2' bij elkaar geroepen, want hij rook kansen. Kansen om eindelijk weer op het hoogste niveau te presteren. Samen met horecamagnaat Hoop, marinier Adje den Hertog en nog wat leden van het eerste uur bestelden ze een warme glühwein bij penningmeester Zeerenburg. De weersomstandigheden waren dusdanig slecht dat zelfs de bierleidingen in het clubhuis waren bevroren en om toch nog wat pecunia in het laatje te krijgen, had de altijd actieve penningmeester



die middag thuis maar glühwein gemaakt. Dat was goed voor de stemming, voor de inwendige mens en natuurlijk voor de toch al onder druk staande barometzet. Huurders had het grootste woord aan de bar. Hij was vast en zeker van plan om de macht met harde hand terug te pakken en sprak dan ook liever niet van een fluwelen revolutie. "De macht terug naar de leden van 't Opstootje" zo bulderde hij uit, terwijl hij nog een hap nam van de nasibal die hij op dat moment nuttigde. Natuurlijk voorzien van de door hemzelf geproduceerde en op de markt gebrachte pittige saus. Hij stond

bekend om deze saus en organiseerde zelfs gezellige zangavondjes in het clubhuis.

"Zodra de winter-periode er weer op zit, gaan we vol trainen en nu er toch geen geld meer is voor die op geldbeluste buitenlanders, hebben wij ons plekje in het eerste team zo terug". Hoop luisterde wel met aandacht, maar kon het eigenlijk niet zoveel schelen. Hij hobbelde het liefst 1x per week rond op het veld, dronk graag een pilsje aan de bar, rookte een sigaretje en liet het daar het liefst bij. Niet teveel aan zijn hoofd, maar nu Huurders het initiatief had genomen, liet hij de echte clubman niet zakken. Ook de andere aanwezigen knikten instemmend en reageerden zo gezegd enthousiast op de plannen van Huurders. Ze namen nog een glühweintje en antwoordden allemaal positief op de vraag van Zeerenburg of ze ook op het traditionele kerstdiner van Sportclub 't Opstootje aanwezig zouden zijn. Volgens Zeerenburg was de opkomst nog nooit zo hoog geweest.

Sonny van de Klei zette net een punt achter het invullen van alle documenten en wist daarmee dat het eigenlijk wel goed kwam. Het was flink wat werk geweest, maar het was het dan ook meer dan waard. De bestaande selectie kon de komende maanden worden uitbetaald met het opgehaalde geld en de komst van de extra buitenlandse krachten was nu eigenlijk nog maar een formaliteit. Uit contacten met het Ministerie was al duidelijk geworden dat er groot enthousiasme bestond over het ontwikkelingsproject van Sportclub 't Opstootje en dat de toestemming nog deze maand zou volgen, mits alle documenten op tijd binnen waren. Sonny wist van de staking bij de postverwerking en had voor alle zekerheid een koerier gebeld. Zij zouden de papieren nog diezelfde avond in Den Haag bezorgen. Sonny probeerde voorzitter Veel te pakken te krijgen, maar kreeg zijn voicemail. Hij liet een boodschap achter en informeerde de voorzitter over de aanstaande uitbreiding van de selectie. Sonny kon met een gerust hart zijn smoking aantrekken en vroeg aan zijn vrouw hoe laat de taxi er zou zijn. Bij een kerstdiner van Sportclub 't Opstootje kroop je natuurlijk niet zelf achter het stuur.

Het zag er gezellig uit bij Hotel/Restaurant Het Zwarte Schaaap. De eigenaar had flink uitgepakt met talloze kerstbomen en kerststukjes, vanzelfsprekend gekocht uit de



voorraad van de sportclub. Het was al aardig druk toen de familie Jagers, traditiegetrouw volledig dus inclusief aanhang, arriveerde. Junior had nog wel wat stampij veroorzaakt, want bij het passen van de smoking bleek dat hij die van vorig jaar niet meer paste. Hij was 20 cm in omvang gegroeid en had zich om die reden in de smoking van zijn vader gehesen. Dat de buikomvang van het pak een stuk groter was kon hem niet deren, bretels waren de oplossing. Jagers sr. snapte er niets van, zocht lang naar zijn smoking en toen hij deze niet kon vinden,

wrong hij zich maar in een net maatpak. De meeste leden van Sportclub 't Opstootje zouden na een half uur aanwezigheid het verschil toch niet meer zien. Jantje Sloatrok was er ook al, Billy Biggens zat al aan de ouwe lullen tafel en ook man van het eerste uur Touw was na jarenlange afwezigheid ook weer eens aangeschoven. Penningmeester Zeerenburg, die dit soort evenementen al jaren in zijn eentje organiseerde, had er dit jaar voor gekozen om aparte tafels te maken. De spelers vormden een groep apart, er was een bestuurstafel, eentje voor de 'Maten van 2', een jonge honden tafel en, zoals al gezegd, een ouwe lullen tafel. Niemand van de jonge garde die daar nog bij wilde zitten, omdat ze dan een avond lang door de sigarenrook heen, moesten luisteren naar dezelfde verhalen over hoe goed het vroeger allemaal was.



Nadat het eerste gerecht was doorgekomen en was genuttigd, vroeg de kersverse nieuwe voorzitter het woord. De kans dat er nu nog geluisterd zou worden naar zijn speech was in ieder geval groter dan dat hij nog een gang zou wachten. Nu was er nog relatief weinig gedronken, hooguit een flesje wijn de man.

Ferry had zijn speech maar uitgeschreven. Hij had wat moeite met het spreken in het openbaar en was bang dat hij zaken zou vergeten. Vooral alle leden die zich het afgelopen moeilijke jaar op een bijzondere wijze hadden onderscheiden, mochten natuurlijk niet worden vergeten. Hoewel het niet het meest succesvolle jaar was geweest uit de geschiedenis van Sportclub 't Opstootje, had toch een groot aantal leden zich weer bijzonder ingespannen en juist tijdens het kerstdiner verdiende dat enige aandacht. Voorzitter Feel had vooral moeite om de aandacht te krijgen van de tafel van 'de Maten van 2', waar een uitgelaten stemming heerste. Pas nadat hij een gratis rondje in het vooruitzicht had gesteld, wisten de mannen enig fatsoen op te brengen en luisterden zij naar wat de voorzitter te melden had.

“Vrienden, het is een heel lastig jaar geweest voor onze vereniging. De gemeenteraad heeft nog steeds geen ei gelegd over onze huisvesting en de financiële positie van de club is ronduit slecht te noemen. Komt nog bij dat de resultaten van ons Eerste Team ook niet om over naar huis te schrijven zijn, maar desalniettemin wil ik jullie van harte welkom heten bij dit kerstdiner. Traditioneel wil ik een aantal mensen in het zonnetje zetten. Leden die zich het afgelopen jaar op een bijzondere wijze hebben onderscheiden en die we natuurlijk enorm dankbaar zijn. Ik wil beginnen met oud-voorzitter Antonissen. Hem zijn we veel dank verschuldigd, want als relatieve buitenstaander heeft hij onze club aardig op de kaart weten te zetten en speelt hij nu nog een belangrijke rol in de sponsorcommissie”. Er volgde een daverend applaus van alle aanwezigen, want Antonissen was een populair man. Hij aanschouwde het geheel ietwat verlegen.

“De volgende die ik graag wil bedanken is Jantje te Oud” zo vervolgde voorzitter Veel zijn speech. “Jantje is natuurlijk een van de meest betrokken leden en zet zich altijd met veel overgave in. Hij verzamelt allerlei prullaria en deelt dit graag met ons en nu hij manager is geworden van ons vlaggenschip, weten we dat we nog steeds op hem kunnen rekenen”. Ook nu volgde weer applaus. Te Oud was een graag geziene gast en was populair binnen alle geledingen van de club. Hij hoorde het met tranen in de ogen aan, want Jantje was een emotionele jongen.

Veel ging verder: “Iemand die bijna dag en nacht met onze club bezig is, is penningmeester Zeerenburg en het wordt tijd hem hier eens uitgebreid en ook publiekelijk voor te bedanken. Het clubblad, de clubkas, de inkoop van het clubhuis, de betalingen aan de spelers, alles doet Zeerenburg en daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk”. Het applaus was nu minder uitbundig, al was er wel bijzonder veel waardering voor de inzet van de penningmeester. Zijn financiële maatregelen maakten hem echter niet het meest populaire clublid, maar daar trok de eigenwijze Zeerenburg



zich niets van aan. "It's a dirty job, but someone has to do it" had hij op een late dinsdagsavond wel een uitgeroepen toen hij de bar wilde sluiten.

Voorzitter Veel kwam tot een afronding en gaf aan nog een iemand naar voren te willen halen: "Een echte clubman, iemand die Sportclub 't Opstootje zelfs internationaal op de kaart zette en die door de Nationale Bond zelfs werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar. We zijn er bijzonder trots op regelmatig Sportclub 't Opstootje in de opstelling van het Nederlands Team te kunnen aantreffen en dat allemaal dankzij onze eigen kleine Jagers. Er volgde nu een staande ovatie die minutenlang duurde. Jagers jr. kwam naar voren en zijn vader zag nu pas dat het zijn smoking was die de kleine jongen droeg. Nadat het applaus was verstomd, iedereen weer was gaan zitten, nam Jagers jr. het woord: "Ik wil natuurlijk eerst mijn ouders bedanken, want zonder hen had ik het nooit zover geschopt. Vooral mijn vader, die me op sportgebied natuurlijk niets kon leren, maar die wel altijd voor me klaarstond en overal met me mee naar toe ging. En natuurlijk ook mijn trainers en mijn teamgenoten. Samen met jullie doe ik het en hoewel we dit seizoen nog niet veel hebben gewonnen, verheugd het mij jullie te kunnen vertellen dat daar verandering in gaat komen. Mijn vader en Sonny van de Klei zijn er namelijk in geslaagd de selectie voor dit seizoen compleet te houden en

zeer ervaren internationals uit Verre Oudjaarsdag en zodra de trainingen erbij. Als aanvoerder doet het mij club geen geld kost, en we nu dus mindere talenten, als het al team."

Biggens, Voetdorpe en oud-

reageerden laaiend samen met zijn oude langs het veld stonden het spelletje waren. Bij de tafel van de "Maten van 2" omgeslagen, want de boodschap van Jagers kwam als een donderslag bij heldere hemel. Ook nu weer zouden ze naast de pot van het Eerste Team pissen en Huurders was des duivels. Als bliken konden doden dan waren Sonny van de Klei en Jagers sr. er nu niet meer geweest, maar die zaten zo trots als en pauw en zo zat als een aap aan tafel. Ze namen er nog een en konden met een gerust hart de Kerst gaan beleven. De barman zette de nieuwe cd van Sportclub 't Opstootje op: Jingle bells en het merendeel van de aanwezigen zong uit volle borst mee. Huurders was toen allang boos naar huis.....



zelfs uit te breiden met een aantal Oorden. De spelers arriveren op weer kunnen worden hervat, zijn ze deugd te kunnen melden dat dit de niet hoeven terug te vallen op de talenten zijn, uit het tweede

voorzitter Pietersen enthousiast op het verhaal zo riep de laatste, die maatjes nog regelmatig en ware liefhebbers van

REL Kerstdiner.....

Vrijdag 17 december werd het jaarlijkse Kerstdiner gehouden in het Witte Paard. Met ruim 60 deelnemers wederom een mooie opkomst. Zie website voor meer foto's.







Hartelijk dank

Op mijn verzoek om uw vaste gegevens te controleren en zo nodig aan te vullen hebben heel veel mensen gereageerd. Hartelijk dank hiervoor!

Er zijn behoorlijk wat wijzigingen uitgekomen en deze zijn intussen aangepast. Het is dus gebleken dat niet iedereen de wijzigingen in zijn of haar vaste gegevens tijdig doorgeeft.

Indien er zich wederom wijzigingen voordoen in uw vaste gegevens verzoek ik u om deze wijzigingen meteen door te geven op penningmeester@rugbyclubettenleur.nl, zodat deze gegevens centraal aangepast worden

Hiermee kunnen alle bestuursleden, trainers en coaches beschikken op de juiste gegevens en kunnen we in geval van nood ook de ouders bereiken.

René Pijnenburg

Goede voeding.....!

Uren achter elkaar zwoegen in de fitness heeft niet zoveel zin als je nog steeds elke dag een hoop suiker naar binnen zit te werken. Voeding is voor 80% verantwoordelijk voor je geboekte vooruitgang, training slechts voor 20%! Trainen kun je daarom beter zien als een prikkel om je lichaam in de juiste stand van vet verbranden en spieren te kweken. De rest van het werk en grotendeels je succes boek je in de keuken, maar niemand doet het bijna goed!

Laat ik voorop stellen dat je niet een gezondheidsfreak hoeft te zijn om in shape te komen. Ik vind zelf dat je zoveel mogelijk moeten kunnen genieten van eten en drinken, en als je dan ook van een wijntje of sigaret op zijn tijd houdt, zorg dan dat je ongezonde uitpattingen in goede balans zijn met gezond leven. Dan is er niks aan de hand!

Tip; neem naast je ontbijt, lunch en avondeten, 3 gezonde tussendoortjes.

Zoals je ziet eet je dan 6x per dag. Dat is niet zo moeilijk. Dus niet ontmoedigd raken en gewoon vandaag gaan beginnen! En als je ook nog eens 3x in de week gaat sporten deze week dan heb je weer genoeg balans opgebouwd om je volgend weekend weer buiten te gaan aan je ongezonde uitpattingen.

Train hard en tot de volgende keer,

Welzijnscoach Matthijs Schreurs



AUTOBEDRIJF KNOBEL B.V.

Voorstevan 21

4871 DX Etten-leur

Telefoon 076-5012228

www.autobedrijfknobel.nl

APK-keuringen

Totaal onderhoud

Div. occasions

Auto verkoop alle merken

Wij hebben hart voor uw auto



Contributiemeter.....

Stand per 17 december 2010





Scruppie digitaal.....

Het Scruppie dat nu voor u ligt is ook terug te vinden op onze website onder de tab "Scruppie". Onder andere foto's en advertenties zijn dan in kleur te bewonderen. Dus kijk even op www.rugbyclubettenleur.nl, voor het Scruppie in kleur. U treft er tevens enkele voorgaande nummers van het Scruppie aan .



HAARSTUDIO

Korte Brugstraat 14 - 4871 XS Etten-Leur
Tel. (076) 501 65 09



De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur

Doel

Doelstelling van “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” is om duurzaam een financieel impuls te geven aan de exploitatie van onze club. Dit doen de deelnemers door met de vereniging overeen te komen om tenminste voor 3 opeenvolgende jaren een bedrag van € 100,-- te doneren. De deelnemers ontvangen jaarlijks een factuur van REL voor hun bijdrage. Deze overeenkomst gaat in met ingang van het rugbyseizoen 2010-2011.

Aanwending

De opbrengst zal volledig aangewend worden over de volledige breedte van de vereniging voor zowel de jeugd als de senioren. De opbrengst zal als aparte post in de resultatenrekening van REL worden verantwoord. Daarmee is de volledige administratie van “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” inzichtelijk en controleerbaar voor de ALV en de kascommissie.

Vermelding

De deelnemers zullen in het clubhuis op een representatieve manier worden vermeld. Elke uitgave van het Scrumpie wordt de lijst met deelnemers gepubliceerd. Deelnemers, lid of geen lid, zullen steeds het Scrumpie en wekelijks de convocatie ontvangen. Als blijk van waardering zullen de Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur aan het einde van het rugbyseizoen worden uitgenodigd voor een gezamenlijke BBQ.

Ontbinding

Het brengen van de begroting naar een hoger niveau, is onlosmakelijk verbonden met sportieve ambities. Indien de vereniging lager gaat spelen dan 1e klasse bestaat de mogelijkheid voor de donateur, zonder dit verder te motiveren, verder af te zien van deelname aan “vrienden van Rugbyclub Etten-Leur”.

Mocht je na het lezen hiervan interesse hebben om een van “De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur” te worden, dan is het aanspreken van één van de bestuursleden van REL voldoende.

De Vrienden van Rugbyclub Etten-Leur tot nu toe ziet u op de volgende pagina

Thierry Bayle	Familie Mönnink	Mels Teunissen
Mike Stapel	Jaap Janssen	De Roovertjes
Theo van de Broek	Govert Handstede	Arnoud de Rade
Jos Aarts	René Pijnenburg	Frank van Nielen
Gerard Segers	Joost Gielen	Ton van de Sande
Cees Evers	Aad van Buitenen	Familie Taylor
Jörgen Bond	Frans van der Laan	Mark van de Klundert
Jan de Jong	Johan Hereijgers	Mark Pigmans
The Tooly Family	HSV The Stags	Herman Popeyus



Persoonlijke fitnessprogramma's, professionele begeleiding, groepslessen, gescheiden sauna's, trilplaat, zonnebank, kinderopvang, buitenactiviteiten & eigen praktijk voor fysiotherapie

Medisport Etten-Leur BV
Voorsteeven 32 - 4871 DX - Etten-Leur
Tel. 076 50 10 001 - Website: www.medisports.nl
E-mail: info@medisports.nl



bakkerij

MARK ELIAS

GROENSTRAAT 5 – TEL. 076-5412206 – PRINSENBEEK
KORTE BRUGSTRAAT 4 – TEL. 076-5441160 – ETTEN-LEUR

De tien geboden van de brandweer....

De redactie heeft een gesprek gehad met de commandant van de brandweer. Deze beste man had een paar nuttige tips voor de feestdagen, die ik graag met u wil delen.

Komt er een echte kerstboom en gaat u versiering ophangen?

1. Echt dennengroen is brandgevaarlijk, zeker wanneer het droog. Gebruik geïmpregneerd materiaal.
2. Een echte dennenboom kan in een pot met nat zand geplaatst worden. Een boom zonder kluit water geven kan natuurlijk ook.
3. Natuurlijk zorgt u ervoor dat de kerstboom op een brandveilige plek staat en niemand tegen de versieringen aanloopt.
4. Gebruik een veilig verlengsnoer en rol deze helemaal af. Verlichting mag uit wanneer u weggaat. Stekker uit het stopcontact halen
5. Echte kaarsjes in een boom kan anno 2010 echt niet meer!

Laat u kaarsen of open haard branden?

6. Zet kaarsen in een stevige onbrandbare houder op een vlakke, veilige plek. Laat kaarsen in een kerststukje niet te ver opbranden.
7. Gebruik een vonkenscherm voor de open haard en zorg ervoor dat binnen 50 cm geen brandbare materialen zijn. Brand geen afvalhout.
8. Uiteraard is de schoorsteen dit jaar nog geveegd en is er voldoende ventilatie in de woning.

Gaat u fonduen of gourmetten?

9. Zorg dat het fondue- of gourmetstel niet op een brandbaar onderblad staat. Vul de afgekoelde brander nooit in de nabijheid van vuur.
10. Zorg er voor dat niemand over de snoer kan struikelen. Reik nooit over een fondue- of gourmetstel heen. Gebruik geen aardewerk pannen.

Wanneer er toch brand uitbreekt en zelf blussen niet meer lukt!

- Blijf kalm
- Waarschuw de overige bewoners
- Vlucht volgens uw eigen vluchtplan
- Houd ramen gesloten en sluit deuren achter u
- Blijft dicht bij de grond
- Bel na ontvluchting direct 112





Sinterklaas bezoekt REL-jeugd.....







REL bord- en shirtsponsors.....

Van Leerzem Italiaanse keukens

Deba Bedrijfswagens

ETW Breda bv

Target Standbouw bv

Aksis

Accept Development

Sakko Stucadoors

Bresam Heftrucks

Soton BV

Café Corenmaet

Café d'Ouwe Brug

Joop & Helma

MSE Etten-Leur

Verpo

Schut Flexible Packaging

Café Hof van Holland

Luyten Adviesgroep

STREL

Verdaasdonk Hoogwerkers

Café Hotel Het Witte Paard



Metaal - Bankwerkerij



Hoogwerkers

**Verkoop, verhuur,
onderhoud en keuring**

**Verdaasdonk
Strijbeek**

Notseweweg 3
4856 AH STRIJBEEK
tel.nr.: 076-565 49 83
faxnr.: 076-560 45 35